

# Zijn blik op blik



Ad van der Loo heeft een verzameling van ruim 4.000 verschillende blikken. In het EDAH-museum in Helmond heeft hij ook nog eens 800 dubbele blikken uit zijn verzameling staan. Toch is hij nog altijd op zoek naar een aanvulling op zijn verzameling. Daarvoor zoekt hij regelmatig rommelmarkten in de omgeving en het internet af. Toch moet het voor hem nog steeds niet moeilijk zijn om nieuwe blikken aan zijn verzameling toe te voegen, want hij verzamelt echt allerlei soorten en maten, van kruiden- en olieblakjes tot aan koek- en koffieblikken. Op de foto hierboven staat hij op zijn zolder tussen de blikken. Hij houdt ook regelmatig tentoonstellingen met zijn verzameling blikken en op zondag 25 november staat hij op de verzamelbeurs in Eerde.



## Het begin

Ad weet nog precies wanneer hij begonnen is met het verzamelen van blikken. In 1988 stierf namelijk zijn schoonmoeder en zij had 3 blikken in huis en die kreeg Ad. Daarbij waren 2 blikken van Van der Meulen beschuit. Deze kon je in de jaren '70 sparen. Per beschuitbus moest je 60 zegels verzamelen. Op iedere bus stonden 2 oude Friese sporten zoals skûtsjesilen, fierljeppen en kaatsen afgebeeld. Ad ging op zoek naar het ontbrekende blik, maar daar bleef het niet bij. Een tijdje later, hij had toen pas zo'n 20 blikken bij elkaar verzameld, stond hij op een rommelmarkt met een oud blik in zijn handen.

De verkoopster vroeg er  $f$  8,00 voor. Dat vond Ad nogal wat voor een blik. Er stond echter een man meer bij de kraam en die zei, als jij het niet neemt, dan koop ik het. De

## VERZAMELAAR VAN DE MAAND

man, Piet van de Braak uit Boekel, vertelde dat hij een heel grote verzameling met blikken had en hij nodigde Ad uit om eens bij hem thuis een kijkje te komen nemen. Dat aanbod nam hij graag aan. Piet had de hele woonkamer vol staan met blikken. Het blikkenverzamelvirus sloeg toen over!



Na 24 jaar verzamelen heeft Ad dus ruim 4.000 blikken bij elkaar verzameld. In zijn woonkamer staan wel wat blikken, maar niet overdreven veel. Zijn mooiste exemplaren heeft hij in een vitrinekastje staan en de oudste blikken staan boven op de kast. Toen ik binnenkwam hoefde ik niet eens een vraag te stellen. Ad begon direct enthousiast te vertellen over alle blikken die in de kamer om ons heen stonden.

De blikken aan de rechterkant op de foto's zijn waarschijnlijk de oudste uit zijn verzameling. Het bovenste blik is een herdenkingsblik voor de inhuldiging van Willem van Oranje Nassau. De inhuldiging was in 1813 en het blik is uit 1913, dus al bijna 100 jaar oud. De onderste blikken zijn afkomstig



van AH en waarschijnlijk uit de zelfde periode afkomstig. De blikken van AH hebben aan 4 zijden een reliëfbeelding van een vaas met bloemen die aan iedere zijde net iets anders is. De blikken zijn helemaal zwart, dat komt omdat er in die tijd nog veel meer lood in het blik zat.



Ook in zijn keuken heeft hij diverse blikken staan. Hij heeft er de kleur van zijn keuken zelfs op aangepast. Ik kreeg ook nog een paar huishoudelijke tips mee van Ad. Op de Droste blikken hier links op de foto zit huishoudfolie over de deksels. Dat heeft Ad gedaan bij alle blikken die in de keuken staan, anders lijdt het blik teveel van de vettige aanslag die je vaak in keukens hebt. Een blik mag van Ad ook beslist niet afgewassen worden. Water is heel slecht voor blik. Als er een blik bij hem binnenkomt wordt het eerst heel zorgvuldig opgepoetst met een speciale siliconenwas, met eventueel een druppeltje terpentijn erdoor. Overigens is het linkerblik van Droste uit Amerika afkomstig. Daar mocht geen zusterijtje op de cacao-blikken staan, omdat dat de indruk zou wekken dat cacao een medicinaal product was. Het rechterblik is een Nederlands blik. Er moet ook nog een blik zijn waarbij het zusterijtje een rood kruis op de band

om haar mouw heeft en zo'n blik zou Ad nog graag aan zijn verzameling toevoegen. Wat dat betreft heeft Ad nog wel meer wensen voor blikken die hij graag aan zijn verzameling toe zou voegen. Zo weet hij dat er een blik moet zijn van het Czaar Peterhuisje in Zaandam en hij heeft nog maar 25 waterverfblikken in zijn verzameling en die zou hij graag meer hebben, want ze hebben vaak een mooie afbeelding.

### Verzamelbeurs

Als u meer van deze verzameling wilt zien, of weten, kom dan op zondag 25 november 2012 naar de verzamelbeurs in Eerde, daar laat Ad van der Loo zijn verzameling blikken zien. Hij heeft zoveel meer te vertellen over zijn verzameling. Als je nog iets leuks hebt voor de verzameling van Ad breng het dan voor hem mee of mail naar [avanderloo@onsbrabantnet.nl](mailto:avanderloo@onsbrabantnet.nl) of neem contact met hem op via onderstaande persoon, zie de gegevens bij het afdelingsnieuws van de afdeling Oost-Brabant.

*Door Hannie van Duijnhoven, secretaresse van de afdeling Oost-Brabant*