

# Nostalgie in voetbalplaatjes

Op zondag 27 maart 2011 laat Piet Gooijaers een deel van zijn verzameling voetbalplaatjes zien aan de bezoekers van de verzamelbeurs in Eerde. Piet verzamelt niet alleen voetbalplaatjes, maar ook allerlei andere albumplaatjes. In zijn collectie heeft hij enkele zeer bijzondere albums zitten. Ook op het gebied van het verzamelen van weggevertjes is hij zeer actief. Deze keer heb ik hem echter specifiek gevraagd om zijn albums met voetbalplaatjes te laten zien. Dit om de vele verzamelaars die naar de beurs zullen komen om de dubbele AH Eredivisieplaatjes te ruilen, te laten zien dat AH het voetbalplaatje zeker niet uitgevonden heeft.



Meestal begin ik met een foto van de verzamelaar met zijn collectie, maar Piet wilde zelf niet op de foto. Daarom hier nu alleen een plaatje van een heel klein stukje van zijn verzameling. Op deze plank staan alleen de Paninialbums met voetbalplaatjes die Piet in zijn bezit heeft.

Toen ik de kamer binnenkwam waar hij de meeste van zijn plaatjesalbums in bewaard was ik flink onder de indruk. Het is maar een heel klein kamertje waar zijn verzameling in staat, maar het dak loopt daar heel snel naar boven. Daardoor is er een muur in de kamer van ruim 4 meter hoog en die is helemaal volgebouwd met een boekenkast van de grond tot de nok van het dak. Die kast staat grotendeels vol met plaatjesalbums uit allerlei tijden en allerlei landen. Al vanaf 1948 is Piet een fanatiek verzamelaar van allerlei plaatjesalbums.

Volgens een catalogus die Piet zelf gemaakt heeft van sportplaatjes stamt het oudste boekje over voetbal in zijn verzameling uit 1927. Het album heeft als titel "De voetbalwereld in caricatuur" door Ch.A. Cocheret met bijschrift van H.A. Meerum Terwogt. Het is boekje met 28 gedrukte karikaturen. Vanaf het begin van de jaren '20 werden er wel al losse plaatjes uitgegeven, maar daar was dan geen album van. Onder meer Moslem gaf een duizendtal voetbalplaatjes uit met helaas nogal wat fouten. Het boekje dat bovenaan de volgende kolom staat is het eerste sportalbum met losse plaatjes. Het is een album van Miss Blanche (een sigarettenmerk) met op de voorkant de vermelding 1<sup>e</sup> serie.

Waarschijnlijk is dit album rond 1928 verschenen. In het album staan enkele pagina's met plaatjes van voetballers, aangevuld met sporters uit andere disciplines.



Onder de merknaam Miss Blanche werden diverse albums uitgegeven. Hieronder op de foto staat een pagina uit zo'n album.



In de jaren die volgden werden er veel plaatjesalbums uitgegeven. Vaak werden bij tabaksartikelen punten gegeven. Die punten kon men dan weer inwisselen tegen plaatjes. Begin jaren '30 werden er voetbalplaatjes (actiepunten) in de tabaksdozen gedaan en meerdere voetbalplaatjes kon men dan weer om-

ruilen tegen een grote actiefoto of zelfs tegen allerlei huishoudelijke artikelen. De voetbalplaatjes kreeg men dan terug met aan de achterkant een stempel om ze ongeldig te maken. De voetbalplaatjes zagen er meer uit als hele schilderijen. Zie een voorbeeld van zo'n plaat hieronder.



De middenstand kwam echter steeds meer in opstand tegen de uitgifte van cadeau's van sigarettenfabrikanten omdat men dat als oneerlijke concurrentie voor hun eigen handel zag. In december 1933 werd een wet aangenomen die tabaksfabrikanten verbood om losse producten (plaatjes) bij te voegen. Pas toen de wet op 1 maart 1934 in de Staatscourant vermeld werd, mocht het niet meer. Miss Blanche was echter al begonnen met een voetbalboek voor de competitie van het seizoen 1933-1934. Dat had tot gevolg dat verzamelaars het album nooit compleet hebben kunnen maken. Deze wet gold alleen maar voor tabaksfabrikanten en niet voor andere bedrijven.



## VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Na 1934 viel er dus een heel gat in de markt voor verzamelaars van voetbalplaatjesalbums. Natuurlijk ook nog versterkt door WO II. In de jaren '50 werd er iets op gevonden, de plaatjes werden niet meer los bijgevoegd, maar op verpakkingen gedrukt en daarmee werd de wet van 1934 omzeild.



Uit 1950 is ook het album wat op de plaatjes hierboven staat afkomstig. Het album bevat 660 afbeeldingen van voetballers uit de eerste klasse. Er staan dus voetballers in uit 66 clubs en van iedere club 11 spelers. Om het album compleet te maken moest heel wat geknipt en geplakt worden. In het album stond een vakje met de naam van de speler die erin moest komen. Daar moest een poppetje opgeplakt worden en daarna nog een hoofdje. Piet heeft zelfs nog een compleet origineel velletje met de kopjes. Onderaan het velletje staan de namen van de betreffende spelers.



Piet heeft een heel uitgebreide catalogus opgesteld van zijn verzameling sportalbums. Hij verzamelt niet alleen voetbalplaatjes, maar ook van andere disciplines zoals onder andere wielrennen en de Olympische Spelen. Zijn catalogus is op dit moment 297 pagina's groot en als

je de lijst zo eens doorkijkt dan zijn er van alle tijden wel plaatjes of andere verzamelingen. In zijn verzameling heeft hij dus 90 jaar aan sportgeschiedenis opgeslagen. De lijst is zoveel mogelijk op alfabet van de naam van de uitgever gemaakt. Een groot gedeelte van de lijst bestaat echter ook uit overzichten van plaatjes waar de uitgever niet van bekend is. De catalogus bevat 38 pagina's met een overzicht van bekende acties. Daarna staat er per actie ook een overzicht van welke afbeeldingen / figuren er allemaal in de serie zijn opgenomen. De catalogus bevat alleen tekst en jammer genoeg geen afbeeldingen.

De lijst heeft onder andere een heel overzicht van alle Monty albums en kaartspellen die eind jaren '50 en in de jaren '60 zijn uitgegeven. Maar ook van alle Paninialbums die al vanaf 1970 zijn uitgegeven. Pas vanaf 1978 zijn er Panini-albums uitgegeven van de Nederlandse competitie. Daarvoor had Vanderhout het monopolie in ons land.

Het zijn ook niet alleen maar plaatjesalbums in de verzameling van Piet, maar ook allerlei andere zaken op het gebied van voetbal zoals bijvoorbeeld de Voetbal Top 20 van Shell. Deze serie bestaat uit 20 zilverkleurige penningen met de afbeeldingen van 20 Nederlandse topvoetballers. Deze serie werd onder andere samengesteld door Ir. A. van Emmenes die ook al in de jaren '50 en '60 meewerkte aan plaatjesalbums en als een deskundige op voetbalgebied werd gezien.



Ook de complete series van Topshots uit halverwege de jaren '90 zijn in de catalogus opgenomen. Eigenlijk zijn dit ook een soort plaatjes alleen dan niet in de vorm van stickers, maar als flippo's.

Ook staan er enkele series in de catalogus die meer ruimtelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld de Super Selectie spelers van Super de Boer uit 2006 en 2008.



Zelfs moderne media zoals een dvd-collectie is opgenomen in de catalogus van Piet. In 2006 gaf het postkantoor samen met Bruna winkels een collectie van 23 dvd's uit in de vorm van een voetbalshirt. Deze dvd-shirts waren aanvankelijk te koop voor € 3,95 per stuk, maar was geen succes. Sommige nummers bestaan niet, Hoewel de serie uit 23 nummers bestaat zijn de dvd's niet doorlopend genummerd. Ze zijn genummerd van 1 t/m 30 waarbij de nummers 3, 13, 18, 20, 22, 24 en 26 ontbreken.



Natuurlijk ontbreken ook de voetbalplaatjesalbums van de laatste jaren niet in de collectie van Piet. Van 2005 tot 2008 was Plus supermarkten de hoofdsponsor van de eredivisie en in die tijd hadden ze diverse acties op voetbalgebied die allemaal in de verzameling van Piet zijn opgenomen, naast de plaatjesalbums waren dat bijvoorbeeld ook placemats met afbeeldingen van elftallen, bussen van alle clubs uit de eredivisie en de kampioensschaal met magneten met het clubembleem van alle eredivisieclubs en de pins voor het WK 2006. Ook de albums van AH van 2009 en 2010 heeft Piet natuurlijk compleet en hier heeft hij ook nog volop dubbelen van. Hij is zelf op dit moment ook volop bezig met het compleet maken van zijn album over 2011.

Al met al geeft zijn sportcatalogus een heel mooi beeld van wat er door de jaren heen op voetbalgebied is uitgegeven. Op verzoek en tegen een kleine vergoeding (vooral gezien het vele werk wat er al jaren in is gaan zitten) stuurt Piet zijn catalogus per e-mail door voor privégebruik. E-mail: [p.gooijaers@tele2.nl](mailto:p.gooijaers@tele2.nl). Ook als er nog iets in uw collectie ontbreekt kunt u contact met hem opnemen. Hij heeft volop dubbelen.

### Tentoonstelling

Op zondag 27 maart 2011 laat Piet Gooijaers zijn voetbalverzamelingszaken aan de bezoekers van de verzamelbeurs in Eerde. Op de verzamelbeurs in Eerde kan van alles verzameld en geruild worden.

door Hannie van Duijnhoven  
secr. van de afdeling Oost-Brabant