

# Wielrennerfoto's

Op zondag 28 maart 2010 laat Theo van Hout uit Boxtel zijn verzameling wielrennerfoto's zien aan de bezoekers van de verzamelbeurs in Eerde. In ruim 11 jaar tijd heeft hij 33.518 foto's van wielrenners bij elkaar gezocht en netjes opgeborgen in mappen en in de database op zijn computer.

## Begin

Hij heeft zelf nooit aan wielrennen gedaan, maar hij is er altijd in geïnteresseerd geweest. Hij heeft nog goede herinneringen aan hoe hij vroeger samen met zijn vader en broers naar wielervedstrijden in de regio ging kijken. In 1954 begon hij in een leeg boek met het inplakken van krantenknipsels van de Tour de France en foto's van wielrenners. Van de Tour de France van 1954 heeft hij zo nog alle uitslagen en het parcours in zijn boekje staan. In die tijd stuurde hij ook wel eens een brief aan een wielrenner, als hij het adres kon achterhalen, en soms kreeg hij dan een foto met een handtekening teruggestuurd. Hij was toen nog een jongen van 13 jaar en in de jaren die volgden was er weinig tijd en belangstelling voor het aanvullen van het boek. Hij bleef het wielrennen wel altijd volgen en als er in de omgeving een wielerskoers was ging hij nog wel eens kijken. Het boekje waar hij in 1954 aan begon heeft hij wel altijd zuinig bewaard en op de foto hiernaast houdt hij dat boekje in zijn handen.

## Het vervolg

Inmiddels is Theo 68 jaar oud en 11 jaar geleden kwam hij thuis te zitten. Hij ging op zoek naar een hobby om toch iets om handen te hebben en kwam weer uit bij zijn oude hobby van foto's van wielrenners. Het verzamelen van wielrennerfoto's bleek erg te zijn veranderd. Als je vroeger een brief schreef aan een wielersploeg dan kreeg je gratis een pakketje foto's van de hele ploeg thuisgestuurd. Nu krijg je een briefje terug dat als je 8 à 10 euro overmaakt, je een pakketje foto's thuisgestuurd krijgt. Eigenlijk vindt Theo dit nog steeds een vreemd iets. Want op de officiële foto's staat toch ook een heleboel reclame afgebeeld en het zou dus logisch zijn als je zulke foto's gratis kunt krijgen.



Ook vertelde Theo dat tijdens wielerskoersen begeleiders en verzorgers van de wielrenners nog wel vaak pakketjes met foto's van de ploeg bij zich hebben, maar ook zij verkopen die voor € 8 tot € 10 en hebben op die manier een aardige bijverdienste. Ook tijdens verzamelbeurzen van wielrennerfoto's zijn prijzen van € 0,50 per foto heel normaal, maar Theo heeft het er niet voor over. Als je dan wat foto's bij elkaar wilt hebben, ben je al snel een heel bedrag kwijt. Theo stuurt nog wel ieder jaar een brief met een verzoek om foto's naar de

Rabobankploeg. Hij vraagt dan altijd om 2 pakketjes, een voor hemzelf en een voor een vriend die in Canada woont. Die krijgt hij ook nog ieder jaar gratis thuisgestuurd en daar is hij toch ook nog steeds erg blij mee. Voor de foto's in zijn verzameling gaat hij verder niet van zulke bedragen neertellen. Het moet wel leuk blijven. Hij laat daarom regelmatig zelf foto's afdrukken. Hoe groter de bestelling des te lager de prijs per foto. Vanaf 500 foto's kosten ze nog maar € 0,08 per stuk.



## VERZAMELAAR VAN DE MAAND

### Internet

Op het internet zijn ook van alle wielrenners en ploegen foto's van een goede kwaliteit terug te vinden. Vaak schrijven ploegen in hun brief ook dat hij de foto's van alle renners gratis vanaf het internet kan downloaden en zelf af kan laten drukken. Er zijn inderdaad maar weinig wielploegen die de foto's van de wielrenners beschermen tegen kopiëren of in het heel klein op internet hebben staan. Ook zijn er diverse grote sites met heel veel foto's en wetenswaardigheden over wielrennen. Enkele favoriete sites van Theo zijn [www.dewielersite.net](http://www.dewielersite.net), [www.wielerarchieven.be](http://www.wielerarchieven.be), of [www.cycle-racing.com](http://www.cycle-racing.com). Op [cycle-racing.com](http://cycle-racing.com) staan onder andere links naar alle sites van diverse wielploegen. De [wielersite.net](http://wielersite.net) bevat een heel grote database waarin je op allerlei manieren kunt zoeken. Zo kun je zoeken op ploeg, op renner, op jaartal of op wedstrijd. Daar staan ook heel veel foto's op. Alleen al van Eddy Merckx staan er 131 foto's op en ook nog altijd 45 van Joop Zoetemelk. Dat wil niet zeggen dat Theo die allemaal af heeft laten drukken. Van Eddy Merckx heeft hij maar 5 foto's af laten drukken, dat vond hij wel voldoende voor zijn verzameling.



### Database

Om zelf het overzicht te kunnen houden met zoveel foto's, heeft zijn schoonzoorn een database voor hem gemaakt in Windows Commander. Ook daarin kan hij op diverse manieren zoeken naar wielrenners, ploegen of bijvoorbeeld in welk boek hij foto's van de betreffende wielrenner heeft zitten.

### Opbergen

Alle 33.518 foto's die Theo op dit moment heeft, zitten netjes opgeborgen in foto-insteekmappen van de Hema. Hij heeft ongeveer 100 grote mappen en

nog een aantal kleinere mapjes. In de grote mappen passen 3 grote foto's naast elkaar. De mappen zien er allemaal hetzelfde uit, ze zijn allemaal aan de buitenkant zilvergrijs van kleur. Daarom heeft Theo alle mappen een nummer gegeven. Zo is map nummer 20 helemaal gevuld met foto's van de Rabobankploeg.



### Wereldkampioenen

Hij heeft ook een mapje met allemaal foto's van wereldkampioenen. Dat is overigens het enige mapje waar foto's in zitten van vrouwelijke wielrenners. Alleen Marianne Vos, Leontine van Moorsel en Keetie van Oosten-Hage hebben zich met een wereldkampioenschap een plaatsje in de verzameling van Theo weten te veroveren. De oudste foto in de verzameling van Theo is een kopie van een foto uit 1925. In dat jaar werd Ernest Kaufmann wereldkampioen. Hij is ook trots op de foto van Theo Middeldamp die in 1947 wereldkampioen op de weg werd, als eerste Nederlander.

### Medeverzamelaars

Naast zijn database van wielrenners heeft hij ook nog een kleine database met de namen en adressen van 23 medeverzamelaars van wielrennerfoto's. Dan noemt Theo zich nog een verzamelaar met een bescheiden verzameling. Hij heeft een medeverzamelaar in Vinkel die naast de foto's echt van alles van wielrennen verzamelt en hij kent ook een verzamelaar in Eindhoven die nog veel meer foto's heeft. Theo vindt het contact met medeverzamelaars heel leuk en zou het fijn vinden om in contact te komen met meer verzamelaars die in zijn omgeving wonen, zodat ze elkaar kunnen helpen met de verzameling. Het onderlinge contact tussen de verzamelaars is ook heel gemoedelijk. Zo vroeg Theo aan een verzamelaar uit Sint Maartensdijk of hij de foto's die hij had van de DAF-ploeg uit 1949 eens voor hem in wou scannen en per e-mail naar hem toe wou sturen. De verzamelaar vroeg hem toen om eens een kijkje te komen

nemen bij zijn verzameling. Theo kreeg het mapje met foto's mee, want Theo had meer tijd om ze in te scannen. De eigenaar zou ze dan wel weer terugkrijgen op de volgende ruilbeurs voor wielrennerfoto's.

### Ruilbeurzen

Op de site [www.wielersportboeken.be](http://www.wielersportboeken.be) kijkt Theo altijd wanneer de volgende ruilbeurs voor wielrennerfoto's wordt gehouden. In Nederland wordt 3 keer per jaar in Houten een ruilbeurs gehouden, maar dat is een combinatie van voetbal en wielrennen en dat vindt Theo toch wat minder geslaagd. Omdat er wel erg veel van voetbal is, heeft dat ook op die beurzen sterk de overhand. In België worden ook regelmatig ruilbeurzen gehouden. Zelf geeft hij de voorkeur aan de ruilbeurzen in Valkenswaard die 2 keer per jaar worden gehouden. Dat is voor hem ook niet zo heel ver rijden en hij heeft er al hele leuke contacten opgedaan. De volgende ruilbeurs in Valkenswaard is op zaterdag 24 april 2010. Volgens Theo kun je daar nog best goed ruilen.

Theo volgt het wielrennen nog steeds fanatiek. Nu wel meer achter de tv dan dat hij zelf nog naar wedstrijden gaat. Tijdens de Tour de France volgt Theo overdag de live uitzendingen op de tv. Het leuke is wel dat zijn vriend in Canada dat ook doet. Alleen die moet er dus midden in de nacht voor opstaan. In Canada heb je ook om de paar minuten reclame tussendoor en dan foertert zijn vriend als er net in de reclames iets gebeurt waar Theo dan verslag van kan doen.

Theo verzamelt niet alleen foto's van wielrenners die aan wegwedstrijden meedoen, alle disciplines van het wielrennen zijn vertegenwoordigd in de foto-boeken. Hij heeft ook foto's van baanrenners en tijdrijders. Hij weet ook bij een heleboel foto's verhalen te vertellen over de achtergronden van de foto's en van de wielrenners. Hij vindt het bijvoorbeeld opvallend dat veel wielrenners niet ouder dan 30 jaar worden en hij wijdt dit voornamelijk aan de doping die veel gebruikt werd.

De wielrennerfoto's verzameling van Theo van Hout is te bewonderen op de verzamelbeurs van zondag 28 maart 2010 in Eerde. Op de verzamelbeurs in Eerde kan van alles verzameld en geruild worden. Het is voor iedere verzamelaar de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen.

door Hannie van Duynhoven  
secr. van de afdeling Oost-Brabant  
[verzamelbeurseerde@hotmail.com](mailto:verzamelbeurseerde@hotmail.com)