

✂️✂️SCHAREN✂️✂️

Op zondag 25 oktober 2009 houdt Annie Verkuylen uit Zeeland een tentoonstelling met haar verzameling scharen op de verzamelbeurs in Eerde.



Begin

Annie Verkuylen kan het begin van haar verzameling niet echt benoemen. Ze heeft gewoon altijd al iets met scharen gehad. Vroeger had zij vaak een schaar nodig bij het naai- en verstelwerk wat ze deed en in een gezin met 10 kinderen is er altijd wel iets te naaien of te repareren. Annie is ook altijd heel zuinig geweest op haar scharen. Haar naaischaar ligt ook niet bij haar verzameling maar boven in een laatje en de textielschaar mag ook alleen echt voor het knippen van textiel gebruikt worden. Haar naaischaar is haar heilig, daar mag niemand anders aankomen. Soms kwam ze op rommelmarkten of in winkels wel eens een mooie schaar tegen. Als ze die dan kocht dan legde ze hem bij de andere scharen in het laatje. Het laatje raakte vol en er kwamen nog steeds meer scharen bij. Nu heeft ze diverse mandjes met scharen. Hoeveel scharen ze precies heeft, weet ze niet eens. Ze heeft ze nog niet geteld. De mooiste scharen komen binnenkort in een vitrine te liggen.

Geschiedenis

De Egyptenaren maakten volgens Wikipedia rond 1500 voor Christus voor het eerst gebruik van scharen. Rond 500 voor Christus maakten de Romeinen veelvuldig gebruik van scharen om leer en textiel te knippen. De scharen waren van ijzer of brons. De oudste scharen hebben nog geen scharnierpunt. Ze zijn uit een geheel gemaakt en hebben een verend gedeelte tussen de snijbladen.



Romeinse schaar (niet uit de verzameling van Annie). Annie heeft wel een moderne variant van zo'n schaar.

De schaar in de vorm die wij nu kennen is pas rond de Middeleeuwen ontstaan. Op het plaatje hiernaast staan de oudste scharen die Annie in haar verzameling heeft. De scharen zijn duidelijk met de hand gevormd door een smid. De middelste schaar is een bodemvondst.



Annie heeft natuurlijk heel wat huishoudscharen in haar verzameling zitten. Die zijn het gemakkelijkst aan te komen en daar zijn er zoveel van. In oktober 2008 hield ze voor het eerst een tentoonstelling met haar verzameling tijdens de Hobby Doe Wat dagen in Mill. Daardoor kwamen ook meer mensen te weten dat zij scharen verzamelt. Ze was blij verrast toen een mevrouw van 90 jaar haar schaar kwam brengen.

VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Ze vindt het wel een heel mooie schaar, echt oud, vaak geslepen en doorleefd, zoals de vroegere eigenaar.



Verschillende scharen

Om haar verzameling niet te groot te laten worden en omdat ze die ook het mooist vindt, spaart Annie alleen metalen scharen. Zelfs met die beperking heeft Annie nog heel veel bijzondere scharen in haar verzameling, voor allerlei doelen.

Knoopsgatenschaar

Het eerste bijzondere schaar-tje dat Annie me liet zien was de knoopsgatenschaar. Deze schaar knipt niet tot het einde. Hier kun je dan een stukje stof tussen duwen. Er zit een schroefje in om de te knippen afstand mee in te stellen, zodat je nooit te ver knipt.



Borduurschaartjes

Als je de borduurschaartjes in de verzameling van Annie ziet kun je je voorstellen die iemand scharen gaat verzamelen. Sommige van die schaar-tjes zijn mooi bewerkt in de vorm van een vogel. Het linkse schaar-tje op de foto hieronder heeft nog een hoesje om de punt. Waarschijnlijk is dit enerzijds om de punt te beschermen (de punten van borduurschaartjes zijn heel spits en als ze vallen zijn ze al snel krom waardoor ze niet meer knippen) anderzijds is het schaar-tje zo ook geschikt om bijvoorbeeld mee te nemen in een handtas.



Kloosterscharen

Hele mooie scharen in de verzameling van Annie zijn de kloosterscharen. In het klooster mochten nonnen vroeger geen luxe artikelen hebben. Een schaar is echter een nuttig gebruiksvoorwerp. Dus als je dan een non echt iets moois wilt geven voor haar verjaardag, dan geef je een mooi versierde schaar.



Sigarenscharen

De scharen op de foto hieronder werden allemaal gebruikt om een stukje van een bolknaksigaar af te knippen. De wat grotere schaar is een combinatie van een gewone schaar met een speciale sigarenschaar.



Bonsaischaren

Voor zover bekend zijn de scharen op de foto Bonsaischaren. Deze scharen zouden worden gebruikt voor het bijknippen/snoeien van bonsai boompjes, tenminste dat hebben ze Annie eens verteld. Dit zijn dus eigenlijk een soort snoeischaar, maar ze zien er wel min of meer als gewone scharen uit.



Vouwscharen

Ook heeft Annie een aantal vouwscharen in haar verzameling. Het vouwen is natuurlijk om de scharen klein en compact mee te kunnen nemen zonder jezelf te prikken. Ze zijn ook bijzonder grappig om te zien en om ze open te vouwen. De onderste schaar op de foto, die eruit ziet als een brilletje, is uit Amerika afkomstig.



Medische scharen

Annie heeft ook een aantal medische scharen in haar verzameling. De twee rechtse scharen zijn verbandscharen. Een ronde platte punt aan de onderkant zorgt ervoor dat je de patiënt niet beschadigt bij het losknippen van verband. Ook links op de foto staat een schaar, ook al zou je dat niet zeggen door de gespleten pincetachtige punt, maar met het achterste stukje kun je wel degelijk knippen. Geen idee, waar die voor dient!



De scharen van Annie Verkuylen zijn te bewonderen op de tentoonstelling van zondag 25 oktober 2009 tijdens de verzamelbeurs in Eerde. Op de verzamelbeurs in Eerde kan van alles verzameld en geruild worden. Het is voor iedere verzamelaar de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen.

door Hannie van Duynhoven
secr. van de afdeling Oost-Brabant
verzamelbeurseerde@hotmail.com