

Paardenbeeldjes

Op zondag 26 april 2009 laat Will van de Brand zijn verzameling paardenbeeldjes zien aan de bezoekers van de verzamelaars in Eerde. Will heeft meer dan 1000 paardenbeeldjes in zijn collectie. Overal waar je rondkijkt in zijn woonkamer zie je grote of kleine paarden staan. Ondanks de grote hoeveelheid gaat hij niet zomaar voor alle beeldjes. Hij moet ze wel mooi vinden.

Het begin

Als kleine jongen had Will geen paard, hij wou er wel heel graag een, maar van zijn ouders mocht het niet. Vanaf dat hij getrouwd is en op zijn eigen woont heeft hij wel altijd 1 of 2 paarden of pony's gehad. Nu heeft hij een Haflinger paard en een New Forest-pony.



Een Haflinger paard

Toen zijn dochter nog klein was heeft hij een keer geprobeerd op haar pony te rijden, maar dat was geen succes. Hij lag net zo snel weer op de grond als hij op de pony zat. Will beleeft echter wel veel plezier aan zijn ritjes met een karretje. Hij heeft 2 karretjes voor zijn paarden, 1 daarvan heeft hij zelf gemaakt. Will is altijd werkzaam geweest als zelfstandig ondernemer. Hij had een eigen klussenbedrijf en daardoor weinig vrije tijd en hobby's. Als ze hem vroegen wat hij graag voor zijn verjaardag wou hebben, was zijn antwoord steevast 'n pèrtje. Zo heeft hij in de loop van een aantal jaren een kleine verzameling van zo'n 30 paardenbeeldjes opgebouwd. Pas ongeveer 15 jaar geleden besloot hij echt zelf paardenbeelden te gaan verzamelen. Nu heeft hij inmiddels ruim 1000 paardenbeelden, van heel groot tot heel klein bij elkaar verzameld. De vitrinekast in een hoek van de kamer puilt werkelijk uit met de ruim 450 beeldjes die erin staan. Ook de andere kasten in de kamer staan vol met paardenbeelden. Ook heeft hij nog een groot gedeelte van zijn verzameling in dozen opgeslagen. Hij heeft echter goede hoop dat hij binnen 1 jaar alle paarden mooi uit kan stallen. Hij woont in een mooie boerderij samen met zijn vrouw, dochter en schoonzoon. De boerderij wordt op dit moment verbouwd en Will en zijn vrouw verhuizen, als alles klaar is, naar het achterhuis. Hij wil dan tussen de beide woongedeeltes een ontspanningsruimte maken met er



omheen allemaal vitrinekasten om zijn paardenbeelden in uit te "staller". In die ruimte wil hij dan ook met vrienden line-dansen, een andere hobby van hem. Daar kunnen bezoekers in de toekomst zijn verzameling dan ook bekijken en bewonderen. Voor Will is het pas echt een verzameling geworden toen hij zelf bewust op zoek ging naar paardenbeelden en het niet alleen maar cadeautjes waren. Hij verzamelt dus ook niet zomaar alles van paarden, plaatjes en fruitjes interesseren hem niet.

Hij heeft voornamelijk beeldjes, enkele muziekdosjes en enkele gebruiksvoorwerpen. Zijn sleutelrekje en kapstok zijn natuurlijk ook met paarden erop. Als zijn kleinkinderen op bezoek komen zet hij ook graag het grote hobbelpaard voor ze in de kamer. Van de driewieler, zie het plaatje op de volgende pagina, die hij onlangs van een vriend kreeg, moeten ze echter afblijven. Will wil hem eerst nog goed nakijken en repareren. De bandjes zitten niet meer goed om de wielen. Verder zou hij het ook wel heel

VERZAMELAAR VAN DE MAAND



erg jammer vinden als zo'n prachtige paardendriewieler stuk zou gaan.

Will bezoekt graag rommelmarkten in de regio om op zoek te gaan naar een aanvulling voor zijn verzameling. Soms kan hij zelfs nog voor €0,10 een mooie aanvulling voor zijn verzameling vinden, maar als het een mooi paard of een mooie kar is, wil hij er ook graag wat meer voor geven. Hij liet me vol trots de kar zien die hij de zondag voor het gesprek in Zeeland had gekocht. Mijn schoonvader was een fanatiek hobbyist die vele boerenkarren op schaal heeft geknutseld. Volgens mij was de aanwinst van Will nog een werkstuk van mijn schoonvader. De boerenkar in rood en groen was precies zoals hij ze maakte en van afvalhout.

Op de rommelmarkt die afgelopen zondag in Veghel werd gehouden had Will ook goed zijn slag geslagen. Alle paarden, met of zonder karren die hieronder op de foto staan, zijn afgelopen zondag aan zijn verzameling toegevoegd. Will vertelde dat zijn vrouw altijd flink zucht als hij zo weer met een verzameling paarden thuis komt, maar ze vindt het toch ook wel leuk om zelf een paard voor zijn verzameling te vinden.

Will is heel blij met al zijn aankopen van afgelopen zondag, maar met het beeld met de ridders wat in het midden van de foto staat, weet hij dat hij een goede koop heeft gedaan. Hij weet dat dat soort beelden nieuw meestal rond de €40 kost. Hij ziet ze vaak genoeg te koop tijdens de Western Experience die hij ieder jaar in Den Bosch bezoekt. Hij kocht hem nu voor €10 op de rommelmarkt.

Van het meest unieke paard in zijn verzameling kon ik geen foto maken. Hij heeft namelijk zelfs een plaatselijke kunstenaar gevraagd om van klei een beeld van zijn pony te maken. Uiteindelijk heeft ze er zelfs 3 moeten maken, want iedere keer klapte de pony uit elkaar bij het bakken in de oven. Pas de 3^e keer ging het goed.

Will is ook erg weg van de paardenbeelden die door beeldengietery Tenax worden vervaardigd. Dit is een beeldengietery die in Veghel gevestigd is. Will onderhoudt goede contacten met de eigenaren. Hij heeft ook een behoorlijke collectie paarden van Tenax. Hij dacht dat ze er 28 in het assortiment hebben, maar op hun website staan er nogal wat meer. De beelden worden gegoten van Neolith, een soort kunsthars en dan in een bronskleur afgelakt. Zodat het echte bronzen beelden lijken.



Het kleinste paardje in zijn verzameling is een bedeltje. Het is het ongeveer 1,5 cm hoog. Het grootste paard voor binnen is natuurlijk het hobbelpaard voor zijn kleinkinderen.

Will heeft eigenlijk helemaal geen idee wat er allemaal is uitgegeven aan paardenbeeldjes. Hij heeft er ook geen catalogussen of boeken van. Hij heeft ook nog geen computer om iets op te zoeken. Het gaat hem alleen om de schoonheid van de beeldjes.



Sommige figuren in zijn verzameling hebben een heel moderne uitstraling terwijl andere juist weer antiek zijn. Will vindt ze allemaal mooi.



Ook met deze pony is Will bijzonder blij. Hij is van zwaar gietijzer. Als je aan het schuifje aan de achterkant trekt, gooit de pony het geld in de spaarpot.

De verzamelbeurs

Will van de Brand houdt op zondag 26 april 2009 tijdens de verzamelbeurs in Eerde een tentoonstelling met zijn verzameling paardenbeelden. Op de verzamelbeurs in Eerde kan van alles verzameld en geruild worden. Het is voor iedere verzamelaar zeker de moeite om eens een kijkje te komen nemen.

door Hannie van Duynhoven
secr. van de afdeling Oost-Brabant
06 - 1372 9837

