

Helemaal Gallisch van Asterix en Obelix

Rare jongens die Louwersheimers! Hoewel echt raar zijn ze niet, alleen maar fanatieke verzamelaars. Om in de stijl van hun verzameling te blijven is dit natuurlijk wel een leuke kreet, want ze verzamelen Asterix en Obelix. Op zondag 25 mei 2008 komen Peter en Han Louwersheimer speciaal naar de verzamelbeurs in Eerde om daar hun verzameling tentoon te stellen. Hoewel Peter in Sittard woont en zijn broer Han in Amersfoort hebben ze er voor gekozen om hun verzameling samen tentoon te stellen. Ze verzamelen ook samen en brengen voor elkaar spulletjes mee en bezoeken samen rommelmarkten.



Het begin

Ongeveer 10 jaar geleden liepen Peter en Han samen over een rommelmarkt, zoals wel vaker gebeurde. Peter had toen net besloten dat hij het wel leuk zou vinden om iets te gaan verzamelen, zodat hij een doel zou hebben met zijn tochten naar rommelmarkten. Hij was altijd al gek geweest op de Asterix en Obelix boeken van Goscinny en Uderzo en besloot daar een verzameling van te beginnen. Toen Han zag dat Peter iets liep te zoeken vroeg hij wat Peter dan zocht. Han begon direct mee te zoeken naar Asterix en Obelix spulletjes, maar niet alleen voor Peter, maar al snel ook voor zijn eigen verzameling.

Concurrentie?

Op de vraag of er dan geen concurrentie is tussen de broers antwoordde Peter: "Helemaal niet. We verzamelen juist voor elkaar en gunnen elkaar ook echt spulletjes." Ze vinden het eigenlijk nog bijna zeker zo leuk als ze iets voor de ander hebben. Han is vooral gek op Obelix, dus als Peter iets leuks van Obelix vindt, gaat het vaak naar Han. Peter heeft op die manier weer meer Asterix spulletjes. In de omgeving Amersfoort zijn weinig rommelmarkten, dus Han komt vaak naar het zuiden. Ook bezoeken ze samen regelmatig rommelmarkten in België of zelfs in Frankrijk.

Boeken

Natuurlijk hebben deze "rare jongens" ook heel veel boeken van Asterix en Obelix. Van de reguliere uitgaven zijn nu 33 verschillende boeken uitgegeven. Die boeken hebben ze niet alleen in het Nederlands, maar ook enkele daarvan hebben ze bijvoorbeeld in het Latijn, Limburgs, Duits of Frans en nog veel meer verschillende talen. Daarnaast hebben ze ook een aantal illegale uitgaven zoals Asterix en de kernsentrale, maar ook een aantal pikante versies zoals Asterix de Geilaard. Zie enkele voorbeelden hiervan op het plaatje op de volgende pagina.

