

“In de ban van de Lelie”

Op zondag 28 oktober 2007 laat Peter Struijs uit Goirle een klein gedeelte van zijn verzameling met als thema “Scouting” zien op de verzamelbeurs in Eerde. Hij is heel blij dat hij zijn verzameling weer eens tentoon mag stellen.



Wat klinkt als de titel van een spannend boek, beschrijft in werkelijkheid de verzamelwoede van Peter Struijs. De lelie is in dit geval. ‘De Pijlpunt’, het padvinderssymbool; in de volksmond ‘Franse Lelie’.

Het gaat hier dus om een verzamelaar van Scouting, padvinderij of verkennerij. En wat betreft de verzamelwoede..., een sigarendoosje met wat insignes is uitgegroeid naar een initiatief voor het Scouting-archief Tilburg.

Het begin

Het bij elkaar brengen van scoutingspullen begint voor Peter Struijs in 1973.

Tegelijk met de fusie van de diverse Padvinders- en Verkennerijverenigingen in “Scouting Nederland”.

Na 60 jaar is er een eind gekomen aan de naijver op basis van het geloof tussen verenigingen die hetzelfde uitgangspunt hebben: jonge mensen op avontuurlijke wijze de wereld laten ontdekken, gebaseerd op de ideeën van de Engelsman Robert Baden Powell.

In 1973 gaan niet alleen principes overboord, ook de emblemen en het uniform ondergaan een drastische verandering. Peter Struijs start dan een zoektocht naar een speciale lelie voor patrouilleleiders, die, net nu hij er een op zijn verkennersbaret mag dragen, niet meer te verkrijgen is bij de “Scoutshop”.

Dat zoeken levert in eerste instantie geen baretlelie op, maar wel een sigarendoosje vol met allerlei memorabilia van

de verkennerij. Een verzameling is geboren ...

Als hij rond 1976 driftig insignes ruilt (swopped) met Engelse Scouts en er een stevige vriendschap met hen ontstaat, maakt het sigarendoosje plaats voor een grotere doos en worden de verkregen insignes netjes opgeborgen in mappen. Tot 1981 groeit zijn collectie gestaag, maar na het beëindigen van zijn actieve periode bij de scouting wordt niet alleen zijn uniform opgeborgen, maar verdwijnt ook de verzameling in een doos naar zolder. Overigens nog steeds zonder patrouilleleiderslelie!

Een vervolg

Rond 2001 komt de verzameling weer tevoorschijn. Om zijn zoon te bevestigen dat ook zijn vader ooit bij Scouting is geweest, wordt de doos met scoutingspullen nog eens van de zolder gehaald en bij het opsnuiven van het jeugdsentiment komen ook de verhalen weer naar boven. “Wat hebben we toen toch een fantastische tijd gehad.” Als er in een krantenadvertentie toevallig ook scoutingspullen worden aangeboden, wordt een oude hobby nieuw leven in geblazen.

Vereniging van Scoutingverzamelers



Door zich aan te sluiten bij de Nederlandse Vereniging van Verzamelers van Scoutingobjecten ontstaan er

contacten met andere verzamelaars en wordt het mogelijk de spullen te voorzien van nog meer achtergrondinformatie.

Door zijn verzameling tentoon te stellen bij Scoutingreünies en deel te nemen aan de expositie “Tilburg, verzamelt!?” in het Stadsmuseum in Tilburg, krijgt de collectie regionale bekendheid en weten veel oud-scouts de weg naar hem te vinden. Zijn verzameling met willekeurige “spoortekens” krijgt een nieuw doel: het mogelijk maken dat iedereen zijn zorgvuldig bewaarde jeugdherinneringen blijvend kan onderbrengen in een scoutingarchief.



VERZAMELAAR VAN DE MAAND



Momenteel is Peter Struijs druk doende om al het verkregen materiaal netjes te archiveren en te presenteren. De collectie omvat honderden items die worden ingelijst en worden ingevoegd in een historisch overzicht over "100 jaar Scouting".

Uniformdelen, insignes, speldjes, boeken, foto's, Ansichtkaarten, postzegels, sigarenbandjes, glazen, keramiek, lepeltjes, servetringen, vaantjes, suikerzakjes, munten, noem het maar op en het is allemaal te vinden in deze collectie. Peter Struijs hierover: "Deze verzameling laat in feite de veelzijdigheid van Scouting zien en de wijze waarop deze jeugdbeweging zich aansluit bij het tijdsbeeld. Als mensen denken aan een ouderwetse militaristische vereniging, benadrukt deze collectie juist de modernisering die al die jaren heeft plaatsgevonden. Natuurlijk, de nostalgische aspecten van de items nemen velen mee terug in de tijd, maar door verhalen te plaatsen in de scouting van nu, laat ik zien dat het plezier wat beleefd wordt zeker niet minder is dan vroeger. De uitdaging om met elkaar de wereld te verkennen is onverminderd, maar gebeurt alleen in een modern jasje".

Als je vraagt aan deze verzamelaar wat nu het meest bijzondere is wat hij in zijn verzameling heeft, kan hij maar moeilijk kiezen. Bijna bij elk item is wel een bijzonder verhaal te vertellen. Waar het voor is geweest, of van wie. Waarom hij het heeft gekregen, of waardoor. Maar als hij een keuze moet maken is voor hem de top 5:

1. De insignes van de Tilburgse oud-verkennercommissaris Henk de Leeuw, die van 1936 tot 1956 het district Tilburg een geweldige impuls heeft gegeven.

2. Foto's van Aart Verhoeven uit 1937, die opgelucht was dat deze prenten uiteindelijk niet in de vuilnisbak zouden belanden.

3. Een mouwband met de tekst "Boy Scout - Padvinder", gedragen tijdens de bevrijdingsdagen in 1944 en die de schaarste in die dagen visualiseert.

4. Een insigne van de Wereldjamboree 1937 in Vogelenzang, omdat die centraal staat voor zoveel verhalen over modernisering en het mondiale karakter van Scouting.

5. En een Engelse kampvuurdeken met o.a. zijn eigen insignes die hij aan het begin van een lange vriendschap ruilde in 1976 en nu weer heeft terug verkregen.

De patrouilleleiderslelie, mag zeker niet ontbreken in het lijstje. Inmiddels is die toegevoegd aan de verzameling en symbool van de drijfveer achter deze verzameling ...



Scouting!?

Wat feiten op een rijtje:

De oorsprong van Scouting ligt in Engeland. In de zomer van 1907 vond daar het allereerste kamp plaats op Brownsea Island, vlak voor de Engelse zuidkust.

In 1910 kwam de padvinderij naar Nederland. Een groep 'boy scouts' uit Oxford bezocht Nederland. Een Nederlandse journalist pakte het idee op, en begon het blaadje *De Padvinder*, wat overigens nagenoeg een kopie was van het Engelse blad. Ook hier werd het een groot succes. Niet in de laatste plaats omdat de eerste nummers gratis waren.

Nu, 100 jaar later zijn er wereldwijd nog steeds zo'n 28 miljoen leden actief. Scouting Nederland kent momenteel zo'n 120.000 leden.



Van drie boeken zijn er wereldwijd meer exemplaren verkocht dan van Baden Powell's "Scouting for Boys": de Bijbel, de Koran en het rode boekje van de Chinese partijvoorzitter Mao Zedong.

Slechts zes landen kennen op dit moment geen Scouting-organisatie: Andorra, Myanmar, Laos, Cuba, Noord-Korea en de Volksrepubliek China.



Het verzamelen van Scoutingvoorwerpen gebeurt wereldwijd. In Nederland zijn zo'n 700 leden actief in de verzamelaarsvereniging NVVSO.

Wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan dat gedeelte van deze verzameling wat op 28 oktober 2007 op de verzamelaarsbeurs in Eerde te zien is.

Als u vragen heeft, zal Peter ze proberen te beantwoorden. Mocht u toevallig ook nog een sigarenkistje met scoutingherinneringen op zolder bewaren ... Bij het Scouting-Archief Tilburg is het meer dan welkom!...

Het Scouting-Archief Tilburg is een initiatief van Peter Struijs.

Voor contact e-mail: p.struijs@home.nl

*m.m.v. Hannie van Duynhoven
secr. van de afd. Oost-Brabant*