

Stropdassen

Op zondag 26 augustus 2007 laat Gerard van der Burgt uit Veghel zijn verzameling stropdassen zien aan de bezoekers van de verzamelbeurs in Eerde. Gerard is in 1989 begonnen met het verzamelen van stropdassen en inmiddels heeft hij zo'n 2000 stropdassen bij elkaar verzameld. In de loop van de 18 jaar dat Gerard stropdassen verzamelt hebben zich een paar belangrijke wijzigingen in zijn verzameling voorgedaan.

Het begin van de verzameling

Inmiddels is Gerard alweer een jaar of 5 met pensioen, maar toen hij nog iedere dag moest werken om de kost te verdienen, werkte hij eerst als vertegenwoordiger en later in zijn carrière als reclameman. Als vertegenwoordiger kwam hij veel bij bedrijven en het viel hem op dat er vaak erg mooie stropdassen werden gedragen met de logo's van bedrijven erop. Toen hij later als reclameman werkte, moest hij voor De Kroon supermarkten nu de Jumbo, en later voor Sligro reclames ontwerpen, vaak met gebruik van logo's. Vanuit zijn werkzaamheden ontstond dus de interesse in en de verzameling van stropdassen. Het begon met enkele stropdassen met logo, dat was in 1989. Langzamerhand werd hij er steeds fanatieker in. Als hij op een gegeven ogenblik iemand tegenkwam die in zijn ogen een mooie stropdas met bedrijfslogo aan had, dan praatte hij net zo lang tot die man zijn stropdas af deed voor hem. Vaak bood hij zelfs best wel een behoorlijk bedrag voor zo'n stropdas. Dit is in de loop van de jaren wel een stuk minder geworden. Natuurlijk probeert hij nog steeds als hij een mooie stropdas met bedrijfslogo ziet of hij hem kan krijgen, maar hij geeft er niet veel geld meer aan uit. De vreugde is ook zeker zo groot als hij hem gewoon krijgt.



Kopen doet hij ze niet meer hooguit ruilen tegen een andere stropdas of iets heel anders. Op het plaatje onderaan in de vorige kolom staan enkele van die hele mooie stropdassen met bedrijfslogo's. De stropdassen zijn afkomstig van Brinks geldtransporten, hij kreeg ze van de directeur van Sligro. De rode heeft allemaal goudkleurige eurotekens en de blauwe heeft allemaal 1 euromunten. Zo heeft hij na bijna 18 jaar verzamelen zo'n 2000 stropdassen bij elkaar verzameld.

De verandering

Toch heeft er de laatste jaren een belangrijke verandering plaatsgevonden in de verzameling van Gerard. Hij is zich de laatste jaren steeds meer toe gaan leggen op het verzamelen van stropdassen met een verhaal erachter. Dat verhaal kan op allerlei gebieden zijn: Wie heeft de stropdas gedragen? Waar komt de stropdas vandaan of zelfs hoe komt de stropdas in zijn verzameling terecht? Soms vindt Gerard het verhaal achter de stropdas mooier dan de stropdas zelf.

Zo was de eerste stropdas die Gerard me liet zien er een die van Hawaï afkomstig is. Al heel veel jaren is Gerard lid van de Airborne vereniging. De dagen rond de dodenherdenking en de bevrijding is altijd een drukke tijd voor hem en zijn vrouw. Ieder jaar bezoeken ze wel een paar kransleggingen. In die periode komen ook vaak Amerikanen en Canadezen naar Nederland. Soms zijn het mannen die hier voor de vrede gevochten hebben, maar steeds vaker komen ook de kinderen mee, om ook eens te kijken waar vader het altijd over heeft. Gerard gaat dan met die mensen op zoek naar plaatsen, waar die mensen herinneringen aan hebben: een boerderij waar men ondergedoken is geweest, of waar gevochten is. Die mensen zijn vaak ook erg blij met de aandacht en gastvrijheid van Gerard en zijn vrouw.



Zo kreeg hij als dank van een Amerikaan een mooie stropdas toegestuurd vanaf Hawaï.



VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Prins Bernhard

Tijdens de Airborne bijeenkomsten had Gerard ook al een paar keer Prins Bernhard ontmoet. In 2004 bedacht hij dat het toch ook wel heel leuk zou zijn om een stropdas van Prins Bernhard in zijn verzameling te hebben, vooral omdat hij al een paar keer de hand van Prins Bernhard had mogen schudden. Hij trok de stoute schoenen aan en stuurde een brief aan de prins, dat hij hem een paar keer ontmoet had, dat hij de prins zo'n aardige man vond en dat hij zo graag een stropdas van de prins aan zijn verzameling toe zou voegen. Van de secretaris van de prins kreeg hij een mooie brief terug met daarbij een prachtige stropdas. De stropdas heeft allemaal ingeweven gouden olifanten. Gerard is erg blij met deze stropdas, omdat hij ook staat voor het feit dat prins Bernhard de grondlegger en 1^e voorzitter van het Wereld Natuurfonds is.



Frits Philips

Ook ontmoette Gerard Frits Philips een aantal malen bij de kransleggingen. Na het overlijden van Frits Philips schreef Gerard een brief aan de familie met het verzoek of hij voor zijn verzameling een stropdas zou mogen hebben die door Frits Philips zelf gedragen was, als herinnering aan een geweldige man.



De familie stuurde hem een tweetal stropdassen toe. De ene stropdas heeft het logo van het Evoluon, de andere stropdas kun je inderdaad zo bij Frits Philips voorstellen. De stropdassen zijn duidelijk gedragen en dragen inderdaad de herinnering aan Frits Philips met zich mee.

De burgemeester van Veghel

Gerard ontmoette burgemeester Arno Frankfort, burgemeester van Veghel tijdens het Slokdarmfestival. Tijdens dit festival hield Gerard ook een tentoonstelling met zijn verzameling stropdassen. Gerard vroeg toen of de burgemeester niet een bijzondere stropdas voor hem had. De burgemeester antwoordde "jazeker" en een paar weken later mocht hij een volle tas ophalen. Hij kreeg de stropdassen overhandigd door de secretaresse en Gerard schreef een dankbrief aan de burgemeester. Daarna nodigde de burgemeester Gerard en zijn vrouw uit voor een kopje koffie op het gemeentehuis. Tijdens dat bezoek kreeg Gerard uitleg over de stropdassen, van wie ze geweest waren en wat de logo's voorstelden. Het waren heel bijzondere stropdassen, onder andere met de logo's van de gemeente Veghel, het oude en het nieuwe logo. Gerard was erg blij met deze aanvulling op zijn verzameling.



Geschiedenis

Waarschijnlijk is de stropdas afkomstig van de halsdoek zoals die vroeger vaak omgeknoopt werd om het gezicht aan af te vegen of als bescherming tegen weer en wind. De huidige stropdas heeft die functie echter helemaal niet meer. Pas rond 1920 kwam de stropdas in opkomst als modeverschijnsel, met het uiterlijk dat hij nu heeft. De stropdas is meer als versiering om er chic en gekleed uit te zien. De stropdas geeft een bepaalde uitstraling. Gerard heeft ook een aantal Amerikaanse voorlopers van de stropdas in zijn verzameling. Deze versierselelen werden door indianen en cowboys



gedragen, waarbij het koordje onder de kraag ging en de versiering strak tegen de boord werd aangetrokken, ook nu nog worden ze wel eens door Amerikanen gedragen.

Medeverzamelaars

In Nederland zijn zo'n 2.000 verzamelaars van stropdassen. Er is ook een speciale vereniging door die verzamelaars opgericht. Sinds 28 april 2006 heeft die vereniging ook een eigen website www.daitc.nl. Ongeveer 3 keer per jaar geven zij een tijdschrift uit en 2 keer per jaar wordt een ruildag voor de leden georganiseerd.

Opbergen

Gerard heeft nu zo'n 2000 stropdassen. Ongeveer 80% van zijn verzameling zijn stropdassen met een bedrijfslogo. Als Gerard weer een nieuwe stropdas voor zijn verzameling krijgt dan wordt de stropdas eerst door zijn vrouw netjes schoongemaakt. Dan blijft de stropdas eerst nog een tijdje in het zicht hangen op de werkkamer van Gerard. Hij heeft geen overzicht van welke stropdassen hij al in zijn verzameling heeft en op die manier legt hij de stropdas vast in zijn geheugen. Na een tijdje gaat de stropdas dan in een van de koffers waar Gerard de stropdassen in bewaard.

Op zoek naar

De verzameling van Gerard is nooit compleet. Volgens Gerard worden er iedere dag misschien wel 100 nieuwe stropdassen uitgegeven met een bedrijfslogo. Hij is ook altijd blij met iedere stropdas die hij krijgt. Als de stropdas niet in zijn verzameling past, dan is het misschien wel weer ruilmateriaal voor een stropdas die er wel bij past. Het belangrijkste van de stropdas is dus ook het verhaal dat erachter zit. Gerard zou graag nog eens een stropdas van Pim Fortuyn aan zijn verzameling toevoegen, niet om zijn politiek, maar omdat hij een prominente stropdasdrager was. Zijn stropdassen waren van een prachtige kwaliteit en mooi breed, dit staat zelfs op Wikipedia. De afdeling Oost-Brabant zal ook zeker haar best doen om een mooie unieke stropdas toe te voegen aan de verzameling van Gerard, eentje met een verhaal erachter.....

Gerard van der Burgt houdt tijdens de verzamelbeurs in Eerde op zondag 26 augustus 2007 een tentoonstelling met zijn verzameling stropdassen. De beurs wordt gehouden van 09.00 tot 12.00 uur in gemeenschapshuis De Brink, Sint Antoniusplein 7, 5466 PE in Eerde. Zie ook de agenda.

door Hannie van Duynhoven
secr. van de afdeling Oost-Brabant
verzamelbeurseerde@hotmail.com