

Boekenleggers



Op zondag 22 april 2007 houdt Henni van Schaijk uit Deurne een tentoonstelling met haar verzameling boekenleggers tijdens de verzamelbeurs in Eerde.

Het begin

In 1997 werkte Henni in Deurne in de bibliotheek als invalkracht. In de bibliotheek stond een vitrine en een medewerker van de bibliotheek kwam op het idee dat het leuk zou zijn om daar iedere maand een andere verzameling in tentoon te stellen. Een verzameling van een van de medewerkers! Henni had nog geen verzameling. Ze wou wel iets gaan verzamelen, maar wist niet wat. De man van Henni heeft zijn markclips in de vitrinekast tentoongesteld. Een collega van Henni liet haar toen eens haar verzameling boekenleggers zien. Henni vond dat toch wel een erg mooie verzameling en ze is ze zelf ook gaan verzamelen.

Wat is een boekenlegger

Na 10 jaar verzamelen omvat haar verzameling nu zo'n 7.000 boekenleggers van allerlei materialen. Ze heeft ze van hout, metaal, geweven, papyrus, gekantklost, van leer enz., maar het grootste deel van haar verzameling is toch wel van karton. Op mijn vraag wanneer het nu eigenlijk precies een boekenlegger is wist Henni ook niet goed antwoord

te geven. Het verschil tussen een boekenlegger en een reclamefolder is ook niet altijd duidelijk. Door uitgeverijen en boekenwinkels worden regelmatig boekenleggers uitgegeven. Een boekenlegger is meestal wel van wat dikker papier of karton en hij is maar heel smal, variërend van 4 tot 7 centimeter.

Pagerclips

Het begin van de verzameling van Henni viel ook samen met de komst van Pagerclips in bibliotheken. In september 1997 werden voor het eerst Pagerclips uitgegeven. Deze boekenleggers werden gratis verspreid via bibliotheken. Er zijn 93 genummerde Pagerclips uitgekomen. Daarnaast zijn er ook nog een aantal Pagerclips zonder nummer, wellicht voorlopers. Er zijn ook nog een aantal Pagerclips uitgegeven met 09.. en

dan een volgnummer. Hoeveel er daarvan zijn is niet bekend. Deze worden nog volop gezocht door verzamelaars. Deze Pagerclips zijn ook niet via de bibliotheek verspreid, maar via bioscopen of bedrijven. Van de Pagerclips met 09-nummers moeten er zeker 41 zijn. Helaas hielden de Pagerclips al snel op met bestaan. Ze bevatten naast reclame voor een boek, film of bedrijf ook altijd een weetje. Bijvoorbeeld op Pagerclip nummer 90 staat het weetje: "Wist u dat de Internetpopulatie razendsnel stijgt? In 1995 waren er nog maar 22 miljoen internetters, in 1998 87 miljoen, in 1999 meer dan 110 miljoen. En wist u dat ouderen hiervan een steeds groter percentage vormen?"

Een echte verzamelaar gaat dan natuurlijk ook voor die Pagerclips die eigenlijk niet meegenomen mogen worden. Aan

het einde van de rij hingen namelijk hele leuke Pagerclips om aan te geven dat die rij op was. Al snel zaten die Pagerclips met plakband vastgeplakt aan het bord waar de Pagerclips aanhingen omdat ze anders toch verdwenen. Helaas is de tekst die er op staat wel heel erg



VERZAMELAAR VAN DE MAAND

waar geworden. We moeten al heel lang wachten op de volgende serie en we moeten wel heel veel geduld hebben. In eerste instantie had Henni nog een ruilpartner die Pagerclips aan kon komen, ook al kwamen ze niet meer in de bibliotheken, maar die man is alweer een paar jaar geleden overleden.

Buitenland

Haar boekenleggers zijn ook uit heel veel verschillende landen afkomstig. Zelfs tijdens de vakantie is Henni volop bezig met haar verzameling. Een paar jaar na elkaar is ze nu in Spanje met vakantie geweest. Een vriendin van haar had van tevoren een vertaling aan haar gegeven hoe ze in het Spaans om boekenleggers kon vragen. Tijdens de vakantie in Gerona ging ze eerst naar de plaatselijke VVV om te vragen waar ze overal boekenwinkels kon vinden. Daar kreeg ze al de eerste boekenleggers. Bij iedere boekenwinkel waar ze binnenging kwam er wel een mandje achter de kassa vandaan waar ze wat boekenleggers uit mocht zoeken. In een boekenwinkel bemoeide een Spaanse meneer zich ermee. Hij gaf de medewerkster instructies om nog een ander mandje te pakken met mooiere boekenleggers. Die man kwam hen ook achterna toen ze de winkel uit gingen en vroeg hen om mee te gaan. Op zijn werk had hij ook nog hele mooie boekenleggers voor haar. In 14 dagen tijd wist ze zo ongeveer 400 verschillende Spaanse boekenleggers bij elkaar te verzamelen. Van de dubbele Spaanse boekenleggers heeft ze ook een hele mooie collage gemaakt. Zo heeft ze overigens ook van andere dubbelcollages gemaakt.



In de loop van de jaren heeft ze toch al een aantal medeverzamelaars ontmoet en met diverse van hen heeft ze regelmatig contact. Hoewel het niet altijd mogelijk is om met elkaar af te spreken op de ruilbeurs (ze wonen o.a. in Diemen, Harlingen en Valkenswaard) toch sturen ze regelmatig een partijtje dubbele boekenleggers naar elkaar toe. Van een ruilpartner kreeg ze zo ook het adres van een verzamelaar van boekenleggers in Griekenland. Nu kan Henni geen mooie brief in het Grieks schrijven en leuk corresponderen met die man. Maar haar ruilpartner vertelde haar dat

als ze daar een envelop met dubbele boekenleggers naar toe zou sturen, ze ook zo'n soort envelop terug zou krijgen met Griekse boekenleggers. Dus heeft Henni dat ook al een aantal malen gedaan en het werkt uitstekend. Ze heeft nu 6 ordners met Griekse boekenleggers. De ordners zitten alle 6 zo goed als vol (in iedere ordner zo ongeveer 200 boekenleggers).

Opbergstelsel

Voor veel verzamelaars is het netjes en overzichtelijk opbergen van een verzameling een probleem. Importa heeft verzamelbladen V5 om boekenleggers in op te bergen. De pagerclips passen daar mooi in, maar die bladen zijn behoorlijk prijzig. Als je daar 7000 boekenleggers in op wilt bergen dan ben je alleen al een kapitaal kwijt aan insteekbladen. Henni gebruikt zichtmappen, daarin doet ze als achtergrond een vel gekleurd papier (meestal per onderwerp een bepaalde kleur) en de boekenleggers lijmt ze daarop vast met fotolijm. Ze gebruikt fotolijm omdat die geen vlekken geeft en de boekenleggers zijn altijd gemakkelijk los te halen, als ze later toch een andere indeling wenst. Alleen voor boekenleggers die aan 2 kanten mooi zijn gebruikt ze insteekbladen.

Boekenleggers voor kinderen

Ook voor kinderen is de tijd van ezelsoren in boeken voorbij als je zo de verzameling van Henni ziet. Ze heeft ook heel veel boekenleggers in haar verzameling die leuk zijn voor kinderen. Ze heeft alleen al 44 verschillende boekenleggers van Harry Potter, sommige zelfs in de vorm van een veer. Ook heeft ze een Russische boekenlegger van Nijntje en zelfs van Yu-Gi-Oh heeft ze boekenleggers. Ze heeft er nog geen van Diddl, maar ik hoop daar na de tentoonstelling verandering in te kunnen brengen.

Zelfgemaakte boekenleggers

De boekenleggers in de collectie van Henni zijn niet allemaal met reclame of gedrukt. Er zitten ook boekenleggers bij die door de geveer zelf gemaakt zijn. Die boekenleggers zijn Henni extra dierbaar, omdat bij het maken aan haar gedacht is. Als lid van het Eindhovens Dagblad mag je regelmatig gratis zelf een oproep/advertentie plaatsen voor je verzameling. Dit heeft Henni ook al een paar keer gedaan en daarna kreeg ze altijd wel een paar hele mooie zelfgemaakte boekenleggers toegestuurd. Een vrouw gaf haar zo ook de geweven boekenlegger met de naam van haar overleden moeder.

Dit bracht mij ook op het idee om dan een wedstrijd uit te schrijven voor de Diddlverzamelers die onze beurs be-

zoeken. Iedere maand is er een andere kleurplaat op onze verzamelbeurs voor Diddlverzamelers en in maart is het er een om zelf een Diddl boekenlegger in elkaar te knutselen. Als ze die dan inleveren op de beurs als Henni tentoonstelling houdt dan doen ze mee aan een wedstrijd waarbij de hoofdprijs een mooie grote Diddlplaat is.



Deze boekenlegger is nog per e-mail aan te vragen via onderstaand e-mailadres.

Ruilbeurs

Vanaf 1997 komt Henni ook regelmatig een kijkje nemen in Eerde op de verzamelbeurs of iemand nog boekenleggers voor haar bij heeft. Haar verzameling is ook nog lang niet compleet. Hoewel er geen catalogus van is. Ze kent een verzamelaar van boekenleggers die er ruim 74.000 moet hebben, dus dan heeft Henni nog ver te gaan. Toch zou ze van bepaalde boekenleggers er graag wat meer willen hebben. Bijvoorbeeld van M.C. Escher zijn er nog veel meer en die zou ze graag hebben of ze heeft een paar boekenleggers van speelkaarten, maar niet de hele set.



Dus wie daar nog iets van heeft: "Kom eens een kijkje nemen op de verzamelbeurs", op zondag 22 april 2007 van 09.00 tot 12.00 uur in gemeenschapshuis De Brink in Eerde.

door Hannie van Duynhoven
secr. van de afdeling Oost-Brabant
verzamelbeurseerde@hotmail.com