

# Flesopeners in allerlei vormen



Op zondag 25 maart 2007 houdt Wim Smits uit Vlierden een tentoonstelling op de verzamelbeurs in Eerde met zijn zeer gevarieerde en leuke verzameling flesopeners.

## Het begin

Het is nu zo'n 12 jaar geleden dat Wim begon met het verzamelen van flesopeners. In 1995 kreeg hij een hartinfarct en hij werd afgekeurd voor zijn werk. Uit verveling ging hij van alles verzamelen. Voor die tijd bestede hij alle tijd die hij had aan werken. Hij begon met het verzamelen van munten en postzegels, maar toen hij merkte dat dat toch wel aardig in de papieren liep is hij daarmee gestopt. Op een rommelmarkt in België kwam hij een stel hele grote en grappige flesopeners tegen en hij besloot die te gaan verzamelen.



In een mum van tijd had hij al een aardige collectie bij elkaar verzameld. Nu 12 jaar later denkt Wim dat hij er wel een paar duizend bij elkaar heeft, maar hij heeft ze nooit echt geteld. De flesopeners zijn van allerlei materialen gemaakt: van hout, kunststof, messing, ijzer enz. De flesopeners hebben ook allerlei vormen, sommige zijn een beeld zoals de kabouter en de dronken man hierboven. Sommige zijn ook heel pikant, zoals de flesopener die hier rechtsboven in de hoek staat, als je de flesopener naar beneden duwt dan komt het tonnetje onderaan omhoog en dan wordt het mannetje opeens een potloodventer.

## Buitenland

De flesopeners zijn ook uit allerlei landen van de wereld afkomstig. Sommige zijn gewoon van rommelmarkten, maar veel daarvan zijn ook speciaal voor Wim meegebracht uit het buitenland. Daarnaast op de foto staan de haan van Frankrijk, de gitaar uit Israël, de Inca uit Peru, de liggende uit Las Vegas en de 2 staande uit Canada en Australië. Dit zijn slechts enkele voorbeelden, want hij heeft er zeker zo'n 200 die uit het buitenland afkomstig zijn.

Heel veel flesopeners zijn in de vorm van een vis, of hij heeft er ook verschillende met schelpen in het kunststof

handvat gegoten. Ook erg leuk om te zien zijn de flesopeners in de vorm van gereedschap. Zo heeft hij een hamer met in plaats van de klauw een flesopener, een schaaf, een troffel en zelfs een duimstok met een flesopener. Hij heeft er ook een heel stel met een sterrenbeeld in het handvat. Ook heeft hij een hele serie flesopeners op het gebied van sport, van golfsticks tot tennisrackets. Hij heeft er een heel stel in de vorm van sleutels, hij heeft ze in de vorm van allerlei dieren, van sleutelhangers, muziekinstrumenten en als petjes. Zo kan ik nog een hele tijd doorgaan met alle verschillende vormen. Hij heeft ze ook nog met geluid, met kurkentrekkers en als Zwitsers zakmes.





## VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Naast deze flesopeners voor in de hand heeft Wim ook nog een aantal flesopeners in zijn verzameling die aan een bar worden geschroefd. Meestal werden deze openers verstrekt door drankleveranciers en ze bevatten dus reclame.



Hieronder volgt een plaatje met wat volgens Wim de oudste, of toch in ieder geval de bijzonderste exemplaren uit zijn verzameling zijn. Deze flesopeners hebben een geheel andere vorm.



Toch vraagt Wim zich een beetje af of hij wel verder wil gaan met zijn verzameling. Hoewel hij mij met veel plezier zijn verzameling liet zien en ervan genoot om te vertellen over allerlei soorten, heeft hij ruimtegebrek voor deze mooie verzameling. Normaal gesproken heeft hij ze allemaal in boxen, mandjes en tassen opgeborgen en hij heeft niet de mogelijkheid om ze mooi tentoon te stellen thuis. Voor de gelegenheid had hij ze in zijn behandelkamer voor mij uitgesteld (hij is ook voetreflextherapeut geworden sinds 1995). Wat hij ook mist is een medeverzamelaar die hij op onze beurs kan ontmoeten om dubbele flesopeners mee te ruilen.



Hij gaat er nog bijna iedere zaterdag of zondag met zijn vrouw opuit om een rommelmarkt of verzamelbeurs te bezoeken. Nog regelmatig komt hij thuis met een aanvulling op zijn verzameling. De flesopeners worden eerst zorgvuldig schoongemaakt voor ze aan zijn verzameling worden toegevoegd. Toch overweegt hij om zijn verzameling te verkopen als er belangstelling voor is. Hij wil dat echter alleen als hij er een redelijke prijs voor krijgt en als hij de verzameling in zijn geheel van de hand kan doen en dat zal niet meevallen. Want als hij dan een verzamelaar vindt die flesopeners verzamelt dan zal die waarschijnlijk niet in een keer zo'n omvangrijke verzameling over willen nemen en daarbij waarschijnlijk heel veel dubbelen krijgen.

### Andere verzamelingen

Naast de flesopeners verzamelt Wim ook al jaren bidprentjes oftewel overlijdensprentjes van mensen uit het dorp Vlierden en dan voornamelijk van zijn leeftijdsgenoten voor stamboomonderzoek. Van de verzameling flesopeners wil hij nu liever overgaan op het verzamelen van briefopeners. Hier heeft hij er nu zo'n 40 stuks van bij elkaar verzameld.



Ik heb hem gevraagd of hij dan helemaal niet gehecht is aan zijn verzameling, want de meeste verzamelaars hebben er toch wel een paar stukken bij zitten die ze echt niet weg willen doen. Meestal is dit dan het begin van de verzameling of er zit een bijzondere anekdote aan van waar hij vandaan komt, of van wie ze hem hebben gekregen. Wim had inderdaad toch ook wel zo'n exemplaar. Hij vertelde dat hij er 1 heeft in de vorm van een voet. Na zijn hartinfarct heeft hij ook alle diploma's gehaald om als voetreflextherapeut werkzaam te mogen zijn. Die ene flesopener in de vorm van een voet heeft hij dan ook gekregen van een klant/patiënt die hij van zijn klachten af heeft kunnen helpen. Wim kon mij de speciale flesopener niet laten zien, want die lag nog opgeborgen in de kast en daar kon hij doordat alle flesopeners op de tafel lagen niet meer bijkomen.

Wim zal zijn verzameling op zondag 25 maart 2007 tentoonstellen in Gemeenschapshuis De Brink in Eerde van 09.00 tot 12.00 uur. Hij hoopt hiermee ook medeverzamelaars voor zijn verzameling te kunnen vinden.

door Hannie van  
Duynhoven  
secr. van de afdeling  
Oost-Brabant  
verzamelbeurseerde@hot  
mail.com  
06 - 1372 9837