

ALLES WAT EEN PEN IS!

Hij heeft pennen als een thermometer, aansteker, sleutel, spuit, liniaal, ruggengraat, als een kurkentrekker enzovoorts. Hij heeft ze van hout, rubber, plastic, ijzer, klei enzovoorts. Met andere woorden Jan is blij met iedere pen die hij aan zijn verzameling toe kan voegen. Hoe gekker hoe liever. Hij heeft er inmiddels iets meer dan 51.000, maar er zijn er nog veel meer die hij niet heeft. Op zondag 25 juni 2006 zal hij op de verzamelbeurs in Eerde een klein deel van zijn verzameling tentoonstellen. Dit zal wel het mooiste en leukste deel van zijn verzameling zijn. Het zou teveel zijn om ze allemaal tentoon te stellen, want hij heeft een hele kamer vol met pennen.

Hoe het begon

Jan werkte als conciërge op het voortgezet onderwijs in Mill. Daar kwam regelmatig een vertegenwoordiger van Galvano op bezoek en Jan kreeg bijna iedere keer een paar reclamepennen van hem cadeau. Jan nam de pennen mee naar huis en gooide ze daar in een schoenendoos. Hij deed er verder niets mee. Tot hij op een dag, in oktober 1990, ineens in elkaar zakte. Hij bleek 2 ruggenwervels gebroken te hebben. Een lange rustperiode brak aan en Jan zocht naar een bezigheid, die vond hij in de schoenendoos. Hij besloot pennen te gaan verzamelen en dat is dus heel goed gelukt als je bedenkt dat hij er nu al meer dan 51.000 heeft.

Jan heeft de afgelopen 15 jaar dan ook hard gewerkt aan de uitbreiding van zijn verzameling. Hij is zelfs een aantal jaren bestuurslid geweest van de Pennenverzamelaars Vereniging Nederland. Sinds juni 2005 is hij daarmee gestopt, nu hij 70 is geworden wil hij het wat rustiger aan gaan doen. Wel organiseert hij nog samen met 2 andere Millse pennenverzamelaars de jaarlijkse internationale verzamelbeurs. Dit jaar staat de 9e editie van de Millse pennenverzamelbeurs gepland voor zondag 12 november. De Pennenverzamelaars Vereniging Nederland geeft 2 keer per jaar een tijdschrift uit en ieder jaar worden er door het land heen 9 grote ruilbeurzen georganiseerd.

Zelf heeft hij ook al een hele verzameling pennen uitgegeven. Als je dan bedenkt dat het tegenwoordig toch al snel € 250,- kost om een serie pennen te laten maken dan is dat toch een hele investering. De pennen kosten ongeveer € 0,50 per stuk, maar moeten meestal in hoeveelheden van minimaal 500 stuks besteld worden. Jan heeft 6 verschillen-



de pennen met zijn naam erop en de meeste in 4 of 5 verschillende kleuren.

haalt het plakband er weer af en maakt de pen schoon met wasbenzine. De pen ziet er dan weer uit als nieuw.



Zijn vrouw wil dan ook niet dat hij nog meer pennen uit gaat geven, maar ze is er wel trots op dat haar naam ook op een pen staat. Toen ze op 27 mei 2001 hun 40-jarig huwelijksfeest vierden, kregen de gasten na afloop van het feest als bedankje voor hun komst een pen met Jan & Mien van de Wiel erop cadeau.



De Millse verzameling

Eigenlijk als je Jan zo hoort praten is het niet alleen zijn verzameling, maar het is onderhand de verzameling van half Mill. Als de fietsenmaker van een vertegenwoordiger een pen krijgt dan schrijft de fietsenmaker de pen eerst leeg voor Jan hem krijgt. Nu heeft een fietsenmaker vaak vieze handen, daarom wordt een nieuwe pen eerst met plakband omwikkeld. Op die manier blijft de pen netjes. Als de pen leeg is, krijgt Jan hem. Die

Ook artsenbezoekers geven vaak mooie pennen cadeau aan huisartsen. Daar weet Jan ook alles van. Zijn huisarts brengt regelmatig een bezoekje aan Jan. Dan wil hij altijd even een kijkje nemen bij de verzameling pennen en dan heeft hij iedere keer wel een nieuwe aanwinst voor de verzameling bij. Jan kreeg onder andere alle pennen op dit plaatje van zijn huisarts. In de pen tegen roken zit een sigarettenpeuk en in de pen tegen aids zit een condoom. Jan heeft ook een waterpen met een tablet er in.



Buitenlandse pennen

Het leuke van zo'n verzameling pennen is dat niemand zich ooit af hoeft te vragen waar ze je blij mee kunnen maken. Als familie en kennissen op vakantie gaan, komen ze dan ook vaak terug met een pen voor Jan. Op die manier heeft Jan al pennen uit ongeveer 120 verschil-

VERZAMELAAR VAN DE MAAND

lende landen bij elkaar verzameld. Toen zijn kleinkinderen naar Disneyland Parijs gingen brachten ze voor opa een Mickey pen mee.



Zijn zoon bracht mooie pennen met een versiering van klei mee van de Galapagos eilanden. De pen met de papegaai komt uit Australië en uit Mexico heeft Jan ook diverse met draad versierde pennen. Zelfs een met zijn eigen naam. Straatjongetjes lopen daar met toeristen mee en proberen ze al roepend over te halen om een pen door hen te laten vlechten met je eigen naam. Het vlechten doen ze ook terwijl ze met je meelopen.

Waterpennen



In Jan zijn verzameling zaten op het moment van mijn bezoek 203 verschillende waterpennen. Waterpennen bevatten aan de bovenkant vloeistof. Vaak worden ze verkocht als souvenir bij een bezienswaardigheid. In de vloeistof drijft dan iets, een boot of een trein of bus, maar Jan heeft er ook die van machinefabrieken afkomen en een zuigertje bevatten. Hij heeft er zelfs 2 met mr. Bean erin.

Er zijn zelfs pennen met een rolmechanisme waardoor een hele tekst in de pen kan worden opgeborgen. Hiervan heeft Jan er een stuk of 7. Een pen bevat het hele uitzendschema van de voetbalwedstrijden van het EK 2004.

Jan heeft met zijn verzameling al vaker uitgebreid in kranten gestaan en soms adverteert hij ook wel eens zoals in het blad van de apotheek of in Nestor (een tijdschrift voor senioren). In het blad Leef van de apotheek stond 4 jaar gele-

den een oproepje voor pennen. Het is nog niet zo lang geleden dat hij daar nog een reactie op kreeg. Ook heeft hij al een paar keer in regionale kranten gestaan voor de promotie van zijn eigen beurs en zelfs in de Telegraaf. Al die publiciteit hebben hem ook zeker enkele bijzondere exemplaren opgeleverd.

Richard Nixon

Het meest bijzondere exemplaar in zijn verzameling is toch wel de pen die van president Richard Nixon is geweest. Nadat hij voor de 2e Millse ruilbeurs in de Telegraaf had gestaan werd hij gebeld door een mevrouw uit Grave. Ze vertelde dat ze wat pennen had liggen en vroeg of hij daar interesse in had. Hij is naar die mevrouw toegegaan en toen vertelde ze dat ze een hele stapel reclamepennen had die hij zo gratis mocht hebben. Ze had echter ook nog een pen



die ze niet zomaar gratis weg wou doen. Voor die speciale pen vroeg ze f 25,-. In het begin van de jaren '70 was ze in Amerika in Washington geweest. Daar had ze een bezoek gebracht aan het Witte Huis museum. Daar had ze de pen gewonnen bij een loterij. Ze vertelde erbij dat als er een staatsbezoek was afgelegd, dan werden er vaak afspraken gemaakt. Die afspraken werden vastgelegd in een verdrag wat na afloop van het bezoek door beide partijen ondertekend werd. De pen waarmee het bezoekende staatshoofd ondertekende werd samen met het verdrag in het archief opgeborgen. De pen van de Amerikaanse president ging naar het bezoekerscentrum. Daar werden steeds op de laatste dag van de maand een aantal aandenken aan de president verloot onder de bezoekers. De vrouw uit Grave won zo de pen. Jan had er graag f 25 voor over en nam de pen mee. Inmiddels is er al ontzettend veel meer voor geboden, maar de pen blijft in de verzameling van Jan.

Een operatie

Stelt u zich eens voor, u heeft juist een operatie ondergaan. Onder plaatselijke verdoving heeft u een nieuwe knie gekregen. Na de operatie trekt de orthopedisch chirurg het gordijntje open en zegt ik heb u in de krant zien staan met uw



verzameling. Dit overkwam Jan van de Wiel. Ze had die ochtend tegen haar man verteld dat ze de verzamelaar van pennen die in de Gelderlander had gestaan die ochtend ging opereren. Na een week in het ziekenhuis was Jan voldoende hersteld om thuis verder te kunnen revalideren. De chirurg kwam afscheid van hem nemen. Ze stak haar hand in haar zak en haalde er een pen uit in de vorm van een ruggengraat en vroeg of hij die al had. Daarna haalde ze uit haar andere zak een pen met een heupbot. Jan had ze allebei nog niet, maar kreeg ze wel mee.

Zijn oudste pen

De oudste pen die Jan in zijn bezit heeft is uit 1945. Aan die pen zit ook een zeer bijzonder verhaal. Na de bevrijding had een meisje uit Mill gemeenschap met een Canadese soldaat. Een paar weken later raakte

de soldaat gewond en hij ging terug naar Canada. Hij had een dwarslaesie opgelopen en was voor de rest van zijn leven aan een rolstoel gebonden. Na zijn terugkeer naar Canada kreeg het meisje nog een keer post van de soldaat. Deze pen zat bij de post. Op de pen staat deze tekst: "God grant me the Serenity to accept the things I cannot change, Courage to change the things I can, and the Wisdom to know the difference." De vertaling is: "God schenk met de kalmte om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen, moed om de dingen te veranderen die ik kan en de wijsheid om het verschil te weten. Het klipje van de pen heeft 2 in gebed in elkaar gevouwen handen.



Deze bijzondere verzameling kunt u op zondag 25 juni 2006 in gemeenschaps-huis De Brink in Eerde komen bekijken tussen 09.00 en 12.00 uur. Vergeet niet uw ruilmaterialen mee te brengen.

door Hannie van Duynhoven
secr. van de afd. Oost-Brabant