

Het hele jaar door Kerstmis

Op de verzamelbeurs in Eerde wordt iedere maand een tentoonstelling gehouden van een verzameling. Van tevoren stel ik de verzamelaar dan wat vragen over de verzameling en ik maak wat foto's om naar kranten te kunnen sturen. Dit levert vaak een heel leuk en interessant gesprek op, zoals met mevrouw M.J. de Wit-v.d. Biggelaar die op de verzamelbeurs van zondag 26 december haar verzameling kerstkaarten laat zien.

Allerlei kaarten

Mevrouw De Wit had al een paar albums met kerstkaarten klaar gelegd en daar begonnen we wat in te bladeren, maar al snel kwam de mededeling dat ze niet alleen kerstkaarten verzamelt, maar nog veel meer. Haar verzameling omschrijft ze het liefst als "alles wat met het katholiek geloof te maken heeft", maar zelfs dat dekt de lading niet.

Niet alle kerstkaarten

Ze verzamelt niet alle kerstkaarten, van dat moderne gedoe houdt ze niet, ze moeten wel katholieke voorstellingen hebben. Het mooist vindt ze kerstkaarten met de kerstgroep, de 3 koningen of met engelen. Behalve kerstkaarten verzamelt ze ook kaarten van kerken, De Zonnebloem (alleen van Kerst), Anton Pieck, Hummel, orchideeën en dieptekaarten (3-D). De kaarten van orchideeën verzamelt ze omdat ze zelf ook orchideeën kweekt. De dieptekaarten heeft ze ook wel enkele van Kerst en ook een aantal van Lourdes, maar daarvan heeft ze ook kaarten van sprookjes, Disney en bloemen. Voor de dieptekaarten maakt het niet uit wat erop staat.



De voor- en achterkant van de oudste kaart uit haar verzameling.

Kerstkaarten

Haar oudste kerstkaart is voor zover ze weet een exemplaar uit 1912 wat ze nog maar pas gekregen heeft. Er is geen catalogus van kerstkaarten maar aan de hand van de erop geschreven tekst, of de poststempel kijkt ze hoe

oud de kaart kan zijn. Op de kaart die ze pas kreeg stond wel heel duidelijk uit welk jaar hij was. Bovenaan op de achterkant staat Nijmegen, 1 jan. 1912. Hij werd door een kaarsenfabriek uit Sint Antonius naar klanten gestuurd met het verzoek op tijd de bestelling voor Maria Lichtmis (2 februari) door te geven.

Mevrouw De Wit heeft zo'n 15.000 verschillende kaarten. Ze zijn bijna allemaal netjes met fotohoekjes op witte vellen geplakt en in witte mappen uitgesorteerd. Natuurlijk zijn er altijd nog wel wat kaarten te verwerken, maar haar verzameling ziet er prachtig uit. De kaarten die in series zijn uitgebracht zitten netjes bij elkaar.

VERZAMELAAR VAN DE MAAND

De meeste series kerstkaarten bestaan uit 3 of 4 kaarten, maar ze heeft ook een serie van 16 kerstkaarten. Hoewel er dus geen catalogus van is, zijn sommige kaarten wel genummerd en weet ze over het algemeen wel als er nog een kaart uit een serie ontbreekt. Uit onderstaande serie ontbreekt nog een kaart.



Het katholieke geloof

Behalve de kerstkaarten verzamelt mevrouw De Wit ook kaarten van kerken. Ze heeft een catalogus waar alle kerken van Nederland (nog bestaand of zelfs als ze er niet meer zijn) in vermeld staan. Zo heeft ze 3 hele grote mappen vol met allemaal Nederlandse kerken. De kerken zijn netjes op alfabet van de plaats waar ze staan gesorteerd. In de catalogus houdt ze netjes bij van welke kerken ze al kaarten heeft en welke nog ontbreken in haar verzameling.

Communie en devotieprentjes

Behalve ansichtkaarten verzamelt mevrouw De Wit ook allerlei plaatjes en prentjes die met het katholieke geloof te maken hebben.



Als kinderen op school of tijdens de catechismusles goed hun best deden, kregen ze zo'n prentje. Ook bij de eerste communie werden prentjes weggegeven. Als men een gift deed bijvoorbeeld voor het missionarisch werk of voor de opleiding van priesters, dan kreeg men bij de gift van 25 cent als bewijs van de liefdesgave een prentje.



Zoals al eerder vermeld verzamelt mevrouw De Wit van alles met betrekking tot het katholieke geloof. Zo heeft ze ook nog een verzameling van zo'n 100 wijwaterbakjes een aantal heiligenbeelden, communiebeeldjes en wijwaterbeeldjes. Op mijn voorstel om de lezers van 'De Verzamelaar' te vragen om haar een kerstkaart te sturen reageerde ze afwijzend. Kerstkaarten met een kerststal erop zijn meestal niet echt goedkoop en ze

wil de lezers van 'De Verzamelaar' niet op kosten jagen. Toch denk ik dat het ook zonder al te veel kosten moet lukken om haar een mooie Kerst te geven. Ze heeft namelijk ook mappen vol met handgemaakte Kerstkaarten. Zelf is ze niet zo creatief, maar er zijn natuurlijk veel manieren om een kerstkaart te knutselen. Ze heeft kaarten van theezakjes, van Pergamano, 3-D knipwerk en nog veel meer en iedere handgemaakte kaart is toch uniek. Ook heeft ze een map vol met foto's van kerststallen. Dus als u trots bent op uw kerststal, en er misschien al ooit eens een foto van gemaakt heeft, is mevrouw De Wit ook heel blij met een foto van uw kerststal. Als het even kan zet ze er bij de foto ook bij van wie de kerststal is. Er zijn dus ontzettend veel manieren om mevrouw De Wit blij te maken met een uitbreiding van haar verzameling. Als u nog een mooie kerstkaart van vorig jaar heeft liggen of een mooie foto stuur hem dan naar mevrouw M.J. de Wit-v.d. Biggelaar, Van Heemskerkstraat 39, 5463 GA Veghel, of bel eventueel op als u met haar wilt ruilen op telefoonnummer 0413 - 362 839

door Hannie van Duynhoven,
secr. van de afd. Oost-Brabant



Kerstkaart met figuren van de Navajo indianen.

