

## Postzegels uit alle landen van de wereld



**Piet Thissen uit Haps is zijn hele leven al een echte verzamelaar. Hij verzamelt al ruim 40 jaar postzegels. De laatste tijd komt hij regelmatig naar de verzamelbeurs in Mill om postzegels te ruilen en toen wij hem vroegen een keer een tentoonstelling met zijn verzameling te komen houden in Mill en nu binnenkort in Eerde, was dat direct akkoord. Op 24 maart 2013 laat hij zijn verzameling in Eerde zien.**

### Het begin

Piet Thissen begon als jongen van 8 jaar met het verzamelen van postzegels. Diverse personen in zijn omgeving verzamelden wat en Piet vond postzegels wel héél leuk. Iedere maand kocht hij van zijn zakgeld wat postzegels. Zijn oom verzamelde ook postzegels en die leerde hem er veel over, onder andere hoe hij de postzegels kon uitzoeken en opbergen. Piet verzamelde postzegels uit de hele wereld. Een jaar of 6 geleden vond hij het allemaal toch wel erg veel worden. Hij had ook helemaal geen ruilmateriaal meer om zijn verzameling uit te breiden en hij vond het toch wel het leukst om via ruilen verder te gaan met verzamelen en niet door alles maar te kopen. Het lukt ook nooit om alle postzegels uit de hele wereld compleet te maken. Daarom besloot hij op een andere manier te gaan verzamelen. Hij heeft nu een aantal landenverzamelingen (Nederland, België en Duitsland) en een aantal themaverzamelingen van: dieren (vooral honden, katten en paarden), Olympische Spelen, vaartuigen, lucht- en ruimtevaart en voertuigen en van Europese gebouwen. Hij heeft echter ook een grote verzameling postzegels met het thema landen van de wereld en die laat hij zien op de verzamelbeurs in Eerde. Hij wil graag van ieder land in de wereld ongeveer 20 postzegels hebben. Bij die postzegels zoekt hij dan allerlei achtergrondinformatie van dat land, zoals waar ligt het land, wat is de hoofdstad, de taal, de godsdienst, het inwoneraantal, de oppervlakte, de munteenheid en een stukje politiek en geschiedenis.

Van al die informatie maakt hij een mooi overzicht, het liefst op 1 of 2 A4-tjes en daar steekt hij dan ook een aantal postzegels van dat land bij. Hij heeft voor ieder land minstens 1 A4 en als hij het land heel interessant vindt, of als hij er veel mooie postzegels van heeft dan worden het soms meerdere bladzijdes. Op die manier heeft hij al van 325 landen een overzicht gemaakt in zijn verzameling. Dit zijn dus niet allemaal landen die nog bestaan. Sommige landen zijn bijvoorbeeld van naam veranderd bijvoorbeeld bij het uiteenvallen van de Sovjet Unie of bij het veranderen van staatsvorm. Het maakt hem in eerste instantie niet zoveel uit wat voor postzegels hij bij het overzicht heeft, maar als hij meer dan 20 heeft van een land dan zoekt hij natuurlijk wel de mooiste uit. Hij geeft dan de voorkeur aan postzegels met de vlag, of het land erop en postzegels van gebouwen en dieren in dat land. Voor de postzegels plakt hij dan klemstroken op het informatieveel. Dan is het later gemakkelijk om een postzegel te wisselen als hij een mooiere heeft. Hij heeft nu van 325 landen een overzicht gemaakt, maar van sommige landen zoekt hij nog postzegels. Er zitten nog 15 landen in zijn verzameling waar hij het bestaan van kent, maar waar hij nog geen postzegels van heeft. Dit zijn o.a. Abu Dhabi, Eritrea, Bophutswana, Mayotte, Kosovo en Servië, voor een volledige lijst kunt u een kijkje nemen op de site van de verzamelaars.



**Seiland het kleinste land ter wereld**

Soms komt Piet postzegels tegen waarvan hij het land niet kent. Hij gaat dan op zoek naar informatie over dat land en komt daarbij vaak op Wikipedia uit. Dit was bijvoorbeeld het geval met de postzegels van Seiland. Tijdens WO II bouwde Groot-Brittannië 6 mijl uit de kust enkele platforms voor de verdediging van Groot-Brittannië tegen Duitse luchtaanvallen. De territoriale wateren waren toen maar 3 mijl rond het vasteland en de platforms lagen dus in internationale wateren. Na de oorlog lagen deze platforms van metaal en beton er jaren verlaten bij. Tot in 1967 de radiopiraat Paddy Roy Bates besloot om een platform in beslag te nemen en uit te roepen tot onafhankelijk prinsendom. Groot-Brittannië heeft toen alsnog de andere platforms vernietigd. Ze hebben ook wel een poging gedaan om het Seiland platform in te nemen, maar toen ze door de bewoners werden beschoten hebben ze al snel de poging om het eiland in te nemen gestaakt. Ze hebben toen besloten om de bewoners verder maar met rust te laten. Op het platform wonen slechts 1 tot 5 inwoners, maar het geeft wel zelf postzegels, munten en paspoorten uit.

**Oceanië**

Er zijn veel landen in de wereld waar je nog nooit van gehoord hebt, als je niet zoals Piet postzegels verzamelt van alle landen van de wereld. Wist u bijvoorbeeld dat er zoveel landen zijn in de wereld? Kent u landen als Nauru, Vanuatu, Wallis en Futuna?

**Internet**

Piet ruilt zijn postzegels niet alleen op de verzamelbeurzen, maar ook via internet. Daarvoor scant hij dan zijn dubbele postzegels in, zodat andere verzamelaars kunnen kijken welke van zijn postzegels zij willen hebben.

**Verzamelbeurs**

Als u meer van deze verzameling wilt zien, of weten, kom dan op zondag 24 maart 2013 naar de verzamelbeurs in Eerde, daar laat Piet Thissen zijn verzameling postzegels van alle landen van de wereld zien. Als u nog iets leuks hebt voor de verzameling van Piet breng het dan voor hem mee of neem contact met hem op via telefoonnummer 06-21496023.



Door Hannie van Duijnhoven, secretaresse van de afdeling Oost-Brabant