

# *Metten + wegen = weten*

Een onder technici belangrijke uitspraak is meten is weten. Louis Linders uit Gassel is naast met meten ook nog bezig met wegen. Louis verzamelt pas ongeveer 8 jaar van alles wat met wegen en meten te maken heeft. Hij weet er ook heel veel en enthousiast over te vertellen. Daarom zijn wij blij dat hij op maandag 25 april 2011 een tentoonstelling wil houden met zijn verzameling op de verzamelbeurs in Eerde.



## **Begin**

Louis bezoekt samen met zijn vrouw en een bevriend echtpaar al jarenlang regelmatig rommelmarkten en grote verzamelbeurzen. De andere 3 hadden allemaal al een verzameling, de een verzamelt scharen, de ander horloges en zijn vrouw verzamelt uiltjes. Louis verzamelde echter niets en zijn vrouw en vrienden vonden dat hij dan ook maar iets moest gaan verzamelen. Zijn keus was al snel gemaakt. Hij besloot om dan gewichten en weegschalen te gaan verzamelen. Die had hij altijd al heel leuk gevonden. Hij had ook al wel een paar weegschalen. Zijn ouders hadden vroeger een Boerenbondwinkel en daar had hij de weegschaal van. Zijn buurman had ook nog een weegschaal staan en die mocht hij ook zo hebben. Van 1973 tot 1998 heeft hij bij de PTT gewerkt en hij vond ook vooral brievenwegers heel mooi en in het begin heeft hij zijn verzameling dan ook vooral daarop gericht.



Zoals u op de kleine foto's hierboven kunt zien, zien de brievenwegers van Louis er ook allemaal echt prachtig uit. Alles is netjes schoongemaakt en opgepoetst en hij zorgt ervoor dat alles in zijn verzameling ook werkt. Hier gaat wel veel tijd in zitten en hij kan dus ook altijd met zijn verzameling bezig zijn.

## **Verzamelaarsvereniging**

In 2004 kocht Louis op een rommelmarkt een aantal kleine gewichtjes. Juist de kleinste gewichtjes ontbreken vaak, als je een blok met gewichtjes koopt. Ze zijn gemakkelijk mee te nemen, maar vallen ook nogal gemakkelijk van een blok en zijn dan soms moeilijk terug te vinden. Hij was heel blij met zijn aankoop en de verkoper, Henk Bouman, legde uit dat alle gewichtjes ijkmerken hebben die aangeven hoe oud een gewicht ongeveer is. Van hem kreeg hij ook een lijst met jaartallen en bijbehorende ijkmerken. Hij vertelde ook nog dat er een verzamelaarsvereniging is voor verzamelaars van gewichten en maten. Louis is ook direct lid van de vereniging geworden. De vereniging telt ongeveer 300 leden. 4 Keer per jaar geven zij een losbladig tijdschrift uit en ongeveer 6 keer per jaar organiseren zij bijeenkomsten. De vereniging heeft ook een website [www.gmvv.org](http://www.gmvv.org).

## VERZAMELAAR VAN DE MAAND



### De oudste gewichten

Op het plaatje hierboven staan de oudste gewichten uit de verzameling van Louis. We hebben diverse ijkmerken van het middelste gewicht op de lijst teruggezocht en we vonden de sierlijke P van de 2<sup>e</sup> kolom terug. Daarbij staat het jaartal 1834. Dat wil dus zeggen dat dit gewicht al in 1834 geijkt is, maar wellicht dus oorspronkelijk nog ouder is. Er staan ook diverse ijkmerken op die niet op onderstaande lijst voorkomen. Een betere afbeelding van dit overzicht kunt u ook vinden op de site van gmvv.

GOEDKEURINGSMERKEN											
A	N	Z	M	3	P	C	V	M	A		
B	O	q	n	A	Q	d	X	n	B		
C	S	b	o	B	R	f	y	p	D		
D	Q	C	p	C	S	g	Z	q	E		
E	R	d	q	D	T	h	a	r	F		
F	S	e	r	E	U	k	b	S	G		
G	T	f	s	G	V	n	C	t			
H	U	g	t	H	X	p	d	V			
J	V	b	u	J	Y	q	f	W			
K	W	l	v	K	Z	r	g	X			
L	X	k	w	L	A	s	h	Y			
M	Y	l	x	M	b	t	k	Z			

Louis heeft gewichten in allerlei soorten en maten. Ze variëren in gewicht van 1 gram tot 50 kilo. Hij probeert zoveel mogelijk complete sets te kopen of anders om sets compleet te maken. Binnenkort gaat hij in Schotland op vakantie en ook daar gaat hij weer op zoek naar gewichten om serie mee compleet te maken. Onderstaande gewichten zijn van Engelse afkomst. Vandaar dat het gewicht er in lb op staat. Het linkse gewicht weegt 14 lb en van die soort zoekt hij nog gewichten van 28 en 56 lb. Van de zwarte gewichten zoekt hij nog de gewichten van 14, 28 en 56 lb. Als hij in de zoektocht slaagt in Schotland dan vrees ik wel dat zijn koffer op de terugweg te zwaar zal zijn.



### Internet

Sinds hij besloten heeft om weegschalen te verzamelen zoekt Louis niet alleen meer op rommelmarkten, maar hij zoekt ook regelmatig het internet af voor mooie exemplaren voor zijn verzameling. Natuurlijk koopt hij echt niet alles

wat hij tegenkomt, want er wordt zoveel moois aangeboden. Hij koopt echter wel regelmatig een mooie aanvulling voor zijn verzameling. Zo ook de weegschaal op de foto hieronder.



Zijn vrouw vindt zijn verzameling wel mooi, maar ze wil het echt niet in huis hebben. Behalve dan de keukenweegschaal die hierboven staat. Die vond zij direct al zo mooi dat hij een ereplaatsje op haar aanrecht kreeg. Overigens gebruikt ze hem niet om mee te wegen. Daarvoor heeft ze een eenvoudig plastic weegschaaltje.



### De grootste en kleinste weegschaal

Op een grote verzamelaarsbeurs in Utrecht zag hij eens een weegschaal zoals die hierboven op de foto staat. Hij heeft hem toen niet gekocht. Later kreeg hij daar spijt van. Toen hij dan ook op marktplaats eens een advertentie zag staan met diverse weegschalen, waarbij ook een grote ronde stond, is hij eens gaan informeren. Hij heeft de weegschaal toen gekocht en in Uithoorn opgehaald. Deze weegschaal heeft een doorsnee van bijna 50 cm doorsnee en hij kan tot 500 kg wegen.

Van de kleinste weegschaal in zijn verzameling is het messing stukje ongeveer 5 cm hoog. Deze weegschaal kan slechts tot 150 gram wegen. Het zijn allebei unsters, de grootste en de kleinste. Unsters zijn weegschalen die je ophangt en aan de onderkant zit dan een haak waar je iets aan kunt hangen wat je wilt wegen. Ook baby's worden vlak na de geboorte vaak met een unster gewogen.



### Metten

Hoewel hij dus in eerste instantie vooral allerlei weegschalen en gewichten heeft verzameld, breidt hij zijn verzameling de laatste tijd ook regelmatig uit met meetinstrumenten. Zo heeft hij een aantal koffiemaatjes en een Whiskymaat in zijn verzameling, diverse duimstokken, ook om stof mee af te meten, maar ook diverse bijzondere meetinstrumenten. Bijvoorbeeld een hoedenmaat, ringmaat, schoenmaat, schofthoogtemeter, een landkaartmeter en zelfs een munitiemeter.



### Zoveel verhalen

Louis heeft zoveel verhalen te vertellen over zijn verzameling dat het moeilijk was om een keuze te maken. Ik had ook nog zo graag plaatjes laten zien van de bijzondere personenweegschaal, de consultatiebureauweegschaal of enkele andere bijzondere weegschalen in zijn verzameling. Ook had ik graag nog verteld over zijn zoektochten in diverse vakantie landen naar gewichten en weegschalen. Zoals het verhaal van de opiumgewichten en de unster uit Maleisië. Ook heeft hij een bijzondere unster gekocht op een rommelmarkt in Overasselt die uit Amerika afkomstig is en waarvan de plaat eerst zwart en onleesbaar was. Voor die verhalen zult u echter naar de verzamelbeurs moeten komen.

### Tentoonstelling

Op maandag 25 april 2011 (2<sup>e</sup> Paasdag) laat Louis Linders zijn verzameling maten, gewichten en weegschalen, zien aan de bezoekers van de verzamelbeurs in Eerde. Op de verzamelbeurs in Eerde kan van alles verzameld en geruild worden. Het is voor iedere verzamelaar de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen.

door Hannie van Duijnhoven  
secr. van de afdeling Oost-Brabant