

HUMMELTJES

Op zondag 27 februari 2011 laat mevrouw Arts haar verzameling Hummeltjes zien aan de bezoekers van de verzamelbeurs in Eerde. Mevrouw Arts is een verzamelaarster in hart en nieren en bij het eerste telefoongesprek vroeg ze, welke van haar verzamelingen ik dan het liefst had, dat ze op de verzamelbeurs zou gaan tentoonstellen. Toen ik bij haar op gesprek ging had ze ook van diverse verzamelingen het een en ander neergezet. Maar ja, als je dan die lieve gezichtjes van de Hummeltjes ziet dan ben je toch direct verkocht! Dus over een tijdje zult u mevrouw Arts misschien nog wel eens terug zien als verzamelaar van de maand, maar dan met een andere verzameling.



Begin

Een van de verzamelingen van mevrouw Arts is een verzameling met kinderpostzegels en kaarten voor het kind. Ook heeft ze nog enkele andere verzamelingen van ansichtkaarten. Dus was ze op rommelmarkten altijd op zoek naar kaarten. Zo stond ze eens met een kaart met een afbeelding van Hummel in haar handen. Ze kende het merk niet, maar was meteen getroffen door de afbeelding. Die vond ze zo mooi! Haar dochter zocht thuis op de computer naar meer informatie over Hummel. In Den Bosch was toen een Hummel winkel en daar gingen ze samen eens een kijkje nemen. Ze vonden het allebei heel erg mooi, maar schrokken toch ook wel van de prijzen van de beeldjes. Daarom besloot mevrouw Arts dan toch maar alleen de kaartjes, prent-

jes en 3D knipvellen te verzamelen. In de winkel verkochten ze die 3D vellen ook. Mevrouw Arts is heel creatief en ze heeft nu 2 ordners vol met allemaal prachtige kaarten die ze zelf in elkaar geknutseld heeft. Hierboven op de foto staan ook 2 schilderijtjes die ze op die manier in 3D heeft gemaakt, met een mooi geborduurd randje eromheen. De meeste vellen heeft ze dubbel gekocht 1 extra om compleet te bewaren.



Dat was 15 jaar geleden en ondanks haar voornemen toen om alleen kaarten te verzamelen, is haar verzameling flink gegroeid met allerlei voorwerpen. Alles is echter voor een in verhouding klein prijsje op rommelmarkten gekocht. In haar verzameling zitten beeldjes, boeken, kalenders, schilderijtjes, blikjes, bordjes, kerstballen, borduurwerkjes, postzegels en van alles meer.

Geschiedenis

In 1871 werd de porseleinfabriek Goebel opgericht. In 1890 telde de fabriek al 250 werknemers. In 1935 ontstaan de eerste Hummelfiguren. De directeur ontdekte toen postkaarten met tekeningen van kinderfiguren van zuster Maria Innocente Hummel. Voor ze in het klooster intrad heette ze Berta Hummel. Op verzoek van de directeur tekende

VERZAMELAAR VAN DE MAAND

M.I. Hummel ook vele voorbeelden voor 3 dimensionale figuurtjes. In 1946 overleed M.I. Hummel op 37-jarige leeftijd, maar haar werk wordt nog steeds uitgedragen door de Goebel porseleinfabriek. Er zijn al meer dan 600 modellen uitgebracht, maar nog steeds zijn vele originele tekeningen van Berta Hummel niet gebruikt. Eind 2008 kwam de porseleinfabriek in de financiële problemen en de productie werd gestaakt. In februari 2009 heeft de fabriek een doorstart gemaakt onder een nieuwe directeur met een kleiner assortiment en strengere limitering. In 1977 is de M.I. Hummel-verzamelaarsclub opgericht en in 2002 telde die club meer dan 300.000 leden over heel de wereld. Eind 2008 schonk het tv-programma Man bijt hond ruim aandacht aan het sluiten van de Goebel fabriek. De filmpjes zijn nog te bekijken als je op hun site zoekt naar Hummel.

Beeldjes

Hoewel mevrouw Arts schrok van de prijzen van nieuwe beeldjes, toch heeft ze inmiddels zelf een behoorlijke collectie opgebouwd. Ze heeft er nu ongeveer 57 en zelfs een schemerlamp. Ze heeft zelf een prijs bepaald die ze er maximaal voor wil geven en anders laat ze ze staan. Ze heeft er wel heel wat rommelmarkten voor moeten bezoeken, maar zo af en toe kom je ze toch tegen voor weinig geld. Op de foto hieronder staan een aantal beelden van een kerststal omringd door muzikantjes.



Voor dit beeldje vroegen ze slechts €0,50 op een rommelmarkt. Een super koopje!

Postzegels

Zo kwam ze ook eens op een rommelmarkt 2 chique cassettes tegen die allebei helemaal gevuld waren met postzegels van Hummel. Voor 2 tientjes mocht ze beide albums meenemen. Dit vond mevrouw Arts echt een koopje en ze is er nog steeds zeer gelukkig mee. Ze zit nog regelmatig in de albums te bladeren. De albums bevatten postzegels uit allerlei landen, vanuit heel de wereld. Per postzegel is er een kaart met achtergrond informatie over de voorstelling op de postzegel met daarbij de postfrisse postzegel. Er zit ook nog een eerste-dagenvolop bij met daarop de gestempelde postzegels.



Allerlei

Mevrouw Arts heeft ook al 5 borduurwerkjes van Hummel gemaakt. Ook die zijn allemaal van de rommelmarkt afkomstig. Het maakt haar niet uit of er al aan begonnen is, of dat ze al af zijn. Eventueel maakt zij ze wel af.



Ook heeft ze diverse kleine bordjes in haar verzameling die volgens de achterkant gekregen zijn bij een bezoek aan de Goebel fabrieken in Rödental in Duitsland. Zie afbeelding.



Ruilmateriaal

Mevrouw Arts heeft niet echt veel ruilmateriaal van Hummeltjes. Ze heeft alleen enkele prentjes dubbel. Op het plaatje hieronder staan enkele prentjes die ze dubbel heeft.



Ze vindt het wel heel leuk om haar verzameling te laten zien. Ze heeft slechts 1 beeldje dubbel, maar dat wil ze niet wegdoen. Je kunt aan die beeldjes heel goed zien dat het allemaal handwerk is en dat geen 2 beeldjes gelijk zijn. De beeldjes lijken wel een beetje op haar kleindochters. Die zijn een tweeling, maar ook niet hetzelfde. Ze hoopt dat haar kleindochters straks verder zullen gaan met haar verzameling en dan hoeven ze daarover in ieder geval geen ruzie te maken, want er is er voor ieder 1.



Tentoonstelling

Op zondag 27 februari 2011 laat mevrouw Arts haar verzameling Hummeltjes, zien aan de bezoekers van de verzamelbeurs in Eerde. Op de verzamelbeurs in Eerde kan van alles verzameld en geruild worden. Het is voor iedere verzamelaar de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen.

door Hannie van Duijnhoven
secr. van de afdeling Oost-Brabant