

Altijd een flesopener bij de hand

Als hij naar een feestje gaat neemt hij altijd een paar flesopeners mee. Ze zouden maar eens een mooie flesopener hebben die nog in zijn verzameling ontbreekt en die hij om mag ruilen tegen een van zijn dubbelen. Hij vraagt het dan wel altijd eerst netjes. Zijn dubbelen zal Bert van Elst uit Cuijk dan ook zeker bij hebben als hij op zondag 22 mei 2011 zijn verzameling flesopeners laat zien aan de bezoekers van de verzamelbeurs in Eerde.



Begin

Hij is pas 5 jaar geleden begonnen met het echt fanatiek verzamelen van flesopeners. Daarvoor keek hij op rommelmarkten ook altijd al uit naar flesopeners, maar dan nam hij ze pas mee als ze heel erg mooi en apart waren. Pas sinds een jaar of 5 verzamelt hij echt alle flesopeners die hij maar aan kan komen. Zijn verzameling bestaat inmiddels uit 2500 flesopeners. Het is dus al een behoorlijk grote verzameling en meer dan voldoende voor een mooie tentoonstelling in Eerde. Voor het Guinness book of Records moet hij echter nog even doorsparen. Daarin staat het recordaantal flesopeners al vanaf 13 januari 2004 op naam van de Amerikaan Arthur E. Santen die al vanaf 1966 flesopeners verzamelt en er toen al 32.411 bij elkaar had verzameld.

Opbergen

Toen Bert ze nog niet echt verzamelde gooide hij de flesopeners thuis allemaal samen in een krat en daar lagen ze dan. Hij heeft altijd gewerkt als woningstofeerder en hij heeft ook een tijd geprobeerd om de flesopeners op te hangen aan kettingen en gordijnrails, maar dit beviel niet echt en de gordijnrails waren ook behoorlijk kostbaar. Toen zag hij

echter dat Tiny Hermens uit Wilbertoord een mooi opbergsysteem had bedacht voor haar verzameling theelepeltjes en hij besloot zijn verzameling flesopeners ook op die manier op te gaan hangen. Hij kocht gaatjesboard en hoedenelastiek om de flesopeners op het gaatjesboard vast te maken. Toen hij zijn verzameling ging tentoonstellen merkte hij echter dat er dan toch na de tentoonstelling vaak een paar flesopeners ontbraken, daarom is de hoedenelastiek inmiddels vervangen door vissnoer. Daarmee zitten de flesopeners heel strak op het gaatjesboard vastgemaakt. De laatste tijd probeert hij ook zoveel mogelijk dezelfde soort flesopeners bij elkaar op een plaat te zetten. Daardoor is het voor hem overzichtelijker welke flesopeners hij al in zijn verzameling heeft zitten. Daardoor zijn sommige borden ook net niet helemaal vol. De borden die hier boven op de foto staan, heeft hij meestal in een krat op zolder staan. Voor mijn komst had hij deze borden al buiten aan de schutting vastgemaakt met schroeven en ook een aantal opgehangen aan grote paperclips, maar dat bleek niet voor alle borden sterk genoeg te zijn. Een bord was al naar beneden gevallen en kapot op een hoekje. Een mooie flesopener ge-

maakt van een hoorn was er afgefallen en die lag op de keukentafel.



Mensen wensen

De laatste tijd heeft Bert zijn verzameling nog flink uit kunnen breiden. In de regio Cuijk verschijnt De Gelderlander en die geeft verzamelaars de laatste tijd op zaterdag de kans om gratis een advertentie te plaatsen in de rubriek "Mensen wensen". Begin maart heeft Bert daar een advertentie in laten zetten dat hij nog graag wat flesopeners aan zijn verzameling toe wou voegen. Hij stond versted van het grote aantal reacties. Ongeveer 50 mensen hadden gereageerd dat zij nog wel een mooie flesopener voor hem hadden. Er waren geen reacties uit Cuijk afkomstig maar wel uit allerlei plaatsen in de verre omtrek. Hij mocht er in Winterswijk bijvoorbeeld 100 ophalen. Slechts 2 mensen vroegen een vergoeding van € 5 voor 30 openers de rest was gratis.

VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Er had zelfs een verzamelaar gereageerd die wou stoppen met zijn verzameling. Hij had er al 6.000 bij elkaar verzameld, maar wou ze het liefst in een koop van de hand doen. Dat vond Bert een te grote uitbreiding ineens van zijn verzameling. Dit zou ook inhouden dat hij opeens wel erg veel dubbelen zou krijgen. De verzamelaar vroeg slechts €0,10 per stuk dus dat was echt niet veel, maar voor 6.000 in een koop zou dat wel een investering ineens van €600 zijn en dat is toch wel erg veel geld om zo maar in een keer aan je verzameling uit te geven. Nog afgezien van het probleem wat je dan krijgt, waar je ze allemaal moet laten.

Allerlei soorten en maten

Bert heeft flesopeners in allerlei soorten en maten en van allerlei materialen gemaakt. Het maakt hem niet zoveel uit wat voor flesopener het is als het maar een nieuwe is in zijn verzameling. Zo heeft hij bijvoorbeeld een heel bord met allemaal flesopeners met reclame en die als dankjewel zijn weggegeven na een feestje. De ronde flesopeners zoals hieronder op de foto staan, zijn met heel veel verschillende opdrukken uitgegeven, maar van Bert mogen ze allemaal in zijn verzameling komen.



Ook zitten er veel mooie luxe flesopeners in zijn verzameling die rijkelijk versierd zijn en gemaakt van metaal.



De flesopeners zijn ook uit allerlei landen afkomstig. Vaak worden ze als souvenir meegebracht van een buitenlandse vakantie, maar thuis wordt dan toch weer de gewone flesopener gebruikt en de buitenlandse verdwijnt bij voorkeur in de verzameling van Bert. De flesopeners op de foto hieronder zijn uit allerlei landen afkomstig. De flesopeners met belletjes zijn uit Egypte. Er zijn er ook diverse uit Spanje en Italië bij.



Wandelen



Naast het verzamelen van flesopeners heeft Bert ook het wandelen als grote hobby. Hij heeft 39 keer de Nijmeegse vierdaagse gelopen en dit jaar hoopt hij het voor de 40^e keer te doen. Dan vindt hij het ook mooi geweest. Ook heeft

hij 10 jaar meegedaan aan wandeltochten in de Bayerische Alpen. Ze gingen altijd met een groep van 40 wandelaars aan die tochten meedoen. Toen ze dat 10 jaar gedaan hadden heeft Bert voor alle deelnemers een speciale flesopener laten maken, als herinnering aan 10 jaar wandelen. Hij had al een flesopener in de vorm van een voet en die heeft hij na laten maken en daar met laser een tekening in laten branden.

Voor zover Bert weet is er geen catalogus van flesopeners. Zelf heeft hij ook niet echt een idee welk de oudste flesopener in zijn verzameling zou kunnen zijn. Er zijn er 2 bij waarbij de geveer hem verteld heeft dat die flesopener van net na de oorlog zou zijn.



De linkse is een mooi versierde flesopener. De rechtse is een flesopener en een schoenlepel in een. Op die flesopener staat Snelschoenservice in Arnhem. Het viel mij wel direct op dat er al een telefoonnummer met 6 cijfers op staat. Wat toch een behoorlijk lang telefoonnummer is voor die tijd. Hij had ook een soortge-



lijke flesopener in zijn verzameling van Breko schoenen in Oisterwijk en daar staat een telefoonnummer op met een netnummer en maar 4 cijfers voor het abonneenummer. Daarna ging hij twijfelen welke hij dan als echt oude gekregen had. Is er iemand die hem kan vertellen welke de oudste is?



De flesopeners op de foto hierboven zijn misschien niet de mooiste, maar wel de handigste! Je zet de dop op een Bierfles en met een heel lichte druk van de hand gaat de dop al heel snel van de fles af. Aan de binnenkant zit een mechanisme wat hier voor zorgt. Bert kocht er een voor €2,50 in een zorgwinkel, maar hij gaf hem met evenveel liefde en plezier weer weg aan een reumapatiënt die er goed mee geholpen was. Nu heeft hij er toch weer een paar in zijn verzameling.

Tentoonstelling

Op zondag 22 mei 2011 laat Bert van Elst zijn verzameling flesopeners, zien aan de bezoekers van de verzamelbeurs in Eerde. Door alle nieuwe flesopeners de laatste tijd in zijn verzameling kan hij voorlopig nog vooruit, maar als u nog flesopeners heeft liggen waar u niets mee doet of die u wilt ruilen tegen andere kom dan eens naar de verzamelbeurs in Eerde. Op de verzamelbeurs in Eerde kan van alles verzameld en geruild worden. Het is voor iedere verzamelaar de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen.

door Hannie van Duijnhoven
secr. van de afdeling Oost-Brabant