

Briefopeners

Op zondag 24 mei 2009 laat Wim Smits zijn verzameling briefopeners zien aan de bezoekers van de verzamelbeurs in Eerde. In maart 2007 hield Wim ook al een tentoonstelling op de verzamelbeurs in Eerde. Toen was het nog met zijn verzameling flesopeners. Daar wou hij toen vanaf en dat is heel goed gelukt op de verzamelbeurs. Naast de verzameling flesopeners had Wim toen ook al een verzameling briefopeners. Hij heeft ruim 500 briefopeners in zijn verzameling van allerlei soorten en uit allerlei landen.



Eind jaren tachtig of begin jaren negentig begon Wim met het verzamelen van flesopeners en briefopeners. Wanneer het precies is geweest, weet hij niet meer. Zijn verzameling flesopeners groeide veel harder dan zijn verzameling briefopeners. Al snel was zijn verzameling te groot geworden voor de ruimte die hij ervoor gereserveerd had. Daarom besloot hij in 2007 een tentoonstelling te houden met zijn verzameling flesopeners en als er dan iemand kwam die er belangstelling voor had, zou hij zijn hele verzameling wegdoen. De heer Van Doorn uit Veghel had wel belangstelling voor de verzameling, want hij wil nog eens met zijn verzameling flesopeners in het Guinness Book of Records komen. Hij heeft ze allemaal overgenomen en de heer Van Doorn zoekt nu briefopeners voor Wim en Wim zoekt nog steeds flesopeners voor de heer Van Doorn. Ze ontmoeten elkaar nog regelmatig op de verzamelbeurs in Eerde, waar ze met elkaar afspreken.

Het grappige is dat Wim toch nog wel een aantal flesopeners in zijn verzameling heeft. Hij heeft namelijk een aantal briefopeners die ook een flesopener zijn.



Hij heeft nu ruim 500 briefopeners in zijn verzameling en hij is nog volop op zoek naar aanvullingen voor zijn verzameling. Daarvoor bezoekt hij op zondag vaak rommelmarkten of ruilbeurzen. Op de ruilbeurzen heeft hij dan ook weer verzamelaars die voor hem op zoek zijn naar briefopeners en hij is voor die ver-

zamelaars ook altijd op zoek naar leuke dingen voor hun verzameling. Een van mijn vragen was ook hoe hij nu weet of het een briefopener is of iets anders. Een heleboel briefopeners lijken meer op een steekwapen of een dolk en sommige lijken botermesjes. Een briefopener werd oorspronkelijk ook vaak vouwbeen genoemd en was eigenlijk ook bestemd om de vouw in een brief glad te maken. Het grote verschil is dan ook dat een briefopener absoluut niet scherp is, ook al wordt hij vaak gebruikt om een envelop mee open te snijden.



VERZAMELAAR VAN DE MAAND

De briefopeners onderaan op de vorige bladzijde zien er meer uit als zwaarden dan als briefopeners. Ze zijn allemaal afkomstig uit de plaats Toledo in Spanje. Ook briefopeners uit Marokko of Turkije hebben vaak de vorm van een zwaard.

Briefopeners worden vaak uit andere landen meegebracht als vakantiesouvenir. Wim en zijn vrouw gaan niet in het buitenland op vakantie, maar als vrienden of familie vertellen dat ze naar een ver land gaan, vraagt Wim wel meestal of ze voor hem een briefopener mee willen brengen van dat land.



De briefopeners op de foto hierboven zijn afkomstig uit Mexico en Egypte en zijn buurmeisje bracht de briefopener in de vorm van een lama voor hem mee uit Peru na een studiereis.

Uit Afrika komen meestal briefopeners van hout met een dierenfiguur als handvat. Sommige lijken zelfs van ivoor te zijn. De handvaten hebben allerlei vormen, zoals diverse vogels, maskers, en allerlei dieren zoals: een aap, een krokodil en een olifant, Ook heel erg mooi is de briefopener in de vorm van een staande neushoorn met een hele lange staart.



De vermoedelijk oudste briefopener uit de verzameling van Wim bevat de tekst Brandverzekering mij. Holland v 1859 Dordrecht. Veel van de Nederlandse briefopeners in de verzameling van Wim zijn afkomstig van verzekeringsmaatschappijen of banken. Vaak heel mooi uitgevoerd in koper of van zilver met zilvermerkjes erin.



De briefopener hiernaast op de foto is afkomstig van de NCRV. Het bevat de jaartallen 1924 en 1934 en de woorden "Uw woord is de waarheid". De briefopener is zeer fraai uitgevoerd in Jugendstil



De briefopener hiernaast heeft Wim van zijn zus gekregen. Zij kreeg hem voor het collecteren voor een goed doel.



De laatste jaren worden er ook regelmatig briefopeners weggegeven als relatiegeschenk. Ook van die briefopeners heeft Wim wel het een en ander in zijn verzameling, maar zijn voorkeur gaat natuurlijk uit naar hele mooie briefopeners. Deze briefopeners hebben wel heel scherpe mesjes. Wim heeft zelfs een elektrische briefopener in zijn verzameling. Deze snijdt een randje van de envelop af.



De verzamelbeurs

De briefopeners van Wim Smits zijn allemaal te zien op de tentoonstelling van zondag 25 mei 2009 tijdens de verzamelbeurs in Eerde. Op de verzamelbeurs in Eerde kan van alles verzameld en geruild worden. Het is voor iedere verzamelaar zeker de moeite om eens een kijkje te komen nemen.

door Hannie van Duynhoven
secr. van de afdeling Oost-Brabant
verzamelbeurseerde@hotmail.com